

Älskade Uriel

David C. Lewis

Februari 1, 2007 8:08: -8:18 Svensk tid

Bergvik, Sweden

Purpur-eldstavar och Floder av Flytande Ljus för Skandinavien och Europa

Älskade Hjärtan av Eld,

Jag kommer för att förankra min närvaro här. För ni förstår att ni har skapat ett utrymme

för min ankomst genom er åkallan till Ärkeängel Mikael på ett sådant dynamiskt sätt och när ni åkallar honom svarar alla ärkeänglarna. Vi har kommit till Sverige från vårt retreat över Polen och vi sprider ut elden av vår kärlek till Skandinaviens evolutioner i denna stund. Och vi förankrar stavar av purpur-eld runt alla nationer i Skandinavien för ankomsten av budbäraren, som har kommit på våra vägnar för att förankra ljus för dem, vars tid är kommen att uppstiga till Guds hjärta.

Välsignade vänner, ni har blivit hemkallade och några har svarat. Och några försöker att komma hit från andra nationer och därför kommer jag denna dag för att bereda vägen för er välsignade vän från Spanien. Jag åkallar elden som förtär all kompakt opposition inför hennes ankomst till detta heliga hem och för de från Väst som nu kommer hit på bevingad väg, älskade vänner.

Närvaron av ärkeänglarna i era hem är en helig händelse. Men vet ni inte att vi kommer ofta till dem som ber med hela sitt hjärta, O heliga vänner? Ja, ni är heliga därför att vi gör era hem heliga, för vi står i Guds Närvaro och det är vårt ansvar. Då kommer vi med Andens essentiella ljus till er, för ni har förtjänat det genom uppoffring, genom givande och framför allt genom er kärlek. Ja, vi kommer till familjer där det råder sann kärlek. Och vi välsignar varje barn, varenda ett, där ljuset brinner. Jag ser i detta hem stora ljus brinna, ja, som lampor av helig eld, för ni har undervisat dem väl, O heliga familj. Och de är helgade denna stund för deras långa livsmission att upphöja själar här och där.

Vi kommer också för att verkställa domen av vissa element inom Europas samhällen som länge har haft skadlig makt över själar som vill vara fria. Därför sträcker jag ut mina händer och strålar ut eld igenom Europas nationer. Och när ni ger er åkallan för dessa nationer ber jag er var och en att lyfta era händer och se floder av flytande ljus stråla fram igenom dessa nationer för att väcka upp själar, för att frigöra själar, för förädlingen av de som sannerligen är ädla i anden och för domen av de, vars förfall har besatt ljusbärarnas själar på djupet och som även fått unga barn att förlora sin väg i plundringens och mörkrets smitthärd.

Jag kommer denna dag på de nyfödda själarna vägnar och för de som har blivit aborterade. Och jag säger, O människor vakna upp! O människor vakna upp till anden och förstå ljuset inom varje barn som blir fött till er, även de befruktade i moderns sköte. Det är inte längre acceptabelt att abortera dessa själar, om ni vill ha en plattform för utveckling, O människor. Därför sträcker jag ut min hand för domen av de som utför aborterna och av de som förespråkar denna ondskas över

människorna. Ni har ingen makt! (3x)

Jag, Uriel, står ännu en gång på jorden och levererar min eld till människorna, så att alla ska kunna veta sanningen och att sanningen ska kunna göra dem fria. Ja, de sju Ärkeänglarna står nu på denna jordmån och vi strålar alla ut vår eld och jag är deras talesman i denna stund. Vi vill leverera genom vår budbärare ljusets budskap till denna nation, till denna nations själar och hela Skandinavien. De som har öron att höra med kommer att höra i det inre, även om de inte hör till det yttre. Och vi vill leverera Guds lysande härlighet, Guds lysande härlighet, Guds lysande härlighet genom Ordet förkroppsligat genom dessa hjärtan.

O välsignade vänner, jag kom och jag återgår nu med mina änglar för att utföra det helgade arbetet runtom i varje nation i Europa. Ja, vi skapar en cirkel av eld runt varje nation och de, som dras in i ljuset av kärlek från våra hjärtan, kommer att bli magnetiserade till de uppstigna Mästarnas sanna undervisningen i sinom tid. Och de som stängt sitt hjärta till Gud kommer att veta att tiden är kort och att de måste vakna upp, de måste vakna upp, de måste vakna upp! Därför säger jag, vakna upp, vakna upp, vakna upp, O människor! Bli inte vaggad till sömns av de som vill ta ifrån er era friheter, men tag emot den levande kraften av vår eld, vår kärlek för er och åkalla oss när som helst - dag eller natt - och vi kommer att vara hos er.

Jag förseglar er, välsignade vänner, i en Corona av eld från solen, i en Corona av regnbågens sju strålar denna dag. O Gud, jag tackar Dig för Din närvaro här inom dessa hjärtan och jag förseglar dem nu i en komfortabel flamma, för jag märker att min röst har varit lite för intensiv för några och jag levererar från hjärtat av min tvillingsjäl, Aurora, min fredsflamma in i detta hus. Amen. Amen. Amen.