

The Arts Center
Älskade Saint Germain
David C. Lewis
June 1, 2006 7:34 - 7:55 am MDT
Wellspring Retreat
Emigrant, Montana

Tjänare av Frihetens Kosmiska Flamma,
Jag Är åter kommen, fast besluten att vara med mina egna för ljusets seger i denna tidsålder.

Många Mästare har svurit sin eviga omsorg för era själar, alltid strävande att höja människorna till ett högre andligt medvetande, större urskillningsförmåga och ett accepterande av dessa gudomliga gåvor som alltid flödar från Guds närvaro till er. När ni är mottagliga för våra ord och vibrationer, kan vi genom er aura och in i er själ sända den verkligt grundläggande energin av kosmisk frihet, så att ni kan komma upp i de eviga eldarna i odödlig perfektion.

Många bland människorna känner inte till närvaron av änglaskarorna, som alltid är runt omkring och är tillhands för dem som åkallar deras hjälp. Precis som änglarna väver sin väg över himmelen varje morgon och kväll med sina änglalika eldar, så hedrar många Buddhas och Buddhisattvas jorden med sin närvaro, strömmande från när och fjärran världar för att hjälpa dem som har bönfallit den Allsmäktige för en lösning på de problem som ni har på denna planet.

Så, jag kommer med en vädjan till tjugofyra stycken att komma med mig till Syd-Amerika, där vi skall hålla vår Nyårskonferens i det landet som har förberetts av The Great Divine Director (Den Store Gudomlige Rådgivaren), Portia och mig för inkarnation av den sjunde rotrasen - dessa vars aurer vibrerar med en nyfunnen ande av violett glädje, som även ni kan använda i era liv, välsignade hjärtan.

Vi kommer att resa strax efter att vi har firat julens högmässa och landa i Brasilien, på en plats som har förberetts - en helig plats av ljus - där vi ska hålla ett heligt möte för dem som har möjlighet att assistera budbäraren och andra som kommer att närvara och åkalla den heliga elden för och på vägnar av Det Stora Vita Brödraskapets mission på den Sydamerikanska kontinenten. Detta kommer att vara vår rekognosceringsmission som en förberedelse för en större och längre resa i det land och dess jord, där vi ska förankra vårt ljus i sju nationer och i ett antal städer nästa år, välsignade hjärtan.

Så, vi behöver vissa av er som har medlen och en orädd natur att vara de, vilka leder människorna, även som ljusets budbärare, som amanuens i er egen kraft, som talar sanningens ord såsom vetenskapen som har givits till er om det talade ordet, som åkallar den violetta elden och sänder den vidare i alla riktningar för att tända ljuset i mångas hjärtan, vilka nu förbereds på inre nivåer för sanningarna som vi vill kungöra under kommande dagar och år.

Välsignade hjärtan, det är på tiden att det Stora Vita Brödraskapets mission blir mer känd bland människorna. Ni har sett under de senaste veckorna, månaderna och åren hur större sanningar har blivit kända, vilka tidigare varit dolda för de flesta av

dem som skulle vilja fördöma er själs frihet i religiösa aktiviteter och som inte helt och hållet stödjer den verkliga friheten.

Vi når många fler bland människorna i en nyvunnen förståelse gällande rättskaffenhetens väg och förståelsen om karma och reinkarnation, hur man åkallar och använder de sju strålarna och som ni har sett i denna aktivitet, hur ni övervinner vissa rädslor på vägen och hur ni åkallar de hemliga strålarna för att accelerera det tända ljuset inom er, upprest längst ryggradens altare för att glöda och växa i era heliga center för förberedelsen av er själ för den ultimata segern, er himmelfärd i ljuset.


Välsignade vänner, ni har mottagit många nycklar genom budbärarskapet av Mark och Elizabeth Clare Prophet. Men ändå, många har stannat på en viss nivå av förståelse, där de har trott att det inte kommer någon ny dispens genom smorda budbärare, som kommer för att fortsätta missionen som påbörjats av dessa två trogna själar. Men ändå, deklarerar vi denna dag att det är sant att vi går och talar återigen genom två smorda ibland er, och vi kommer åter att leverera den heliga elden till jorden genom många som vill vara i vår närvaro och vara de elektroder av helig eld som levererar den nyfunna frihetens ande.

Välsignade hjärtan, ni har sett när budbärarna Godfree och Lotus frigjorde elden och förståelsen av Jag Är Närvaron. Och vi har kommit denna dag för att leverera en nyfunnen förståelse för er egen sol av eld, som kommer från er egen Guds-Närvaro och som kommer att lysa upp jorden med upplysningens gyllene ljus som är gryningen av Vattumannens Tidsålder!

Välsignade vänner, Jag skänker er min eld idag, min kärlek och allt det som Gud och the Great Divine Director har tilldelat mig såsom Frihetens Gud för jorden och er Knight Commander (Riddarbefälhavare). Och jag säger, höj ert medvetande, O människor. Höj er! Åkalla den heliga elden och känn denna planets frihet, Friheten på Jorden som sannerligen är Venus systerstjärna, från vilken många av er har kommit och nedstigit för att ge av era energier och ljus för att rädda dem som har tappat bort vägen.

Ja, Ni människor, det är hög tid att sanningen blir känd, för Jag Är säger, som den Sjunde Ängeln, sanningens trumpetstötter över jorden! Ahhh....Ahhh....Ahhh. [Saint Germain intonerar 'ahhh' samtidigt som han trumpetar på det eteriska planet.] Och ljudet hörs av alla människor på inre plan. Och Uppenbarelsesbokens profetior uppenbarar sig framför era fysiska ögon. Era unga män skall se visioner och era äldre män skall drömma drömmar¹. Dessa är av Guds högre väg. Och jag säger att flertalet själar kommer att vederkvickas av Vattumannens nya energi och kommer inte att acceptera gårdagens begränsningar.

Till dem som hävdar att ni är syndare och för evigt bundna till syndens lag, vilken tro de har fånglat er i, välsignade vänner, Jag frigör er denna dag från fläcken på er själs skönhet, skapad av Gud, och som Jag ser på nytt bunden till Gud genom anden, genom helig nåd och av ljuset som strålar på befallning från er egen Guds Närvaro denna dag.



Därför, kommer jag för att göra anspråk på de som vill följa med mig och Morya och många fler för att tända upp ljuset i Brasilien för att utföra en helig service för livet som kosmiska entreprenörer i alkemins vetenskap. För jag ska avslöja nya hemligheter, nya idéer och en ny förståelse. Och när ni återvänder, inte bara till United States eller till Canada eller t.o.m. till Europa (för en som jag kallar på denna dag), så kommer ni verkligen att känna en större verkan av den sjunde strålen av kosmisk frihet, än vad ni någonsin har upplevt hittills i något av era tidigare liv.

För, kära vänner, det är inte bara en stor möjlighet för er att vandra och prata bara med mig utan även med Lord Zadkiel, Elohim Arcturus, självaste Omri-Tas och många andra som kan ge er av sina kausalkroppars kraft och det violetta glädjeljuset för att smycka er och era själar med frihetens kosmiska eldar, så att ni kan vandra på jorden som en levande Mästare som en representant av Melchizedek.

Åkallandets präster och prästinnor vet, sannerligen, att det är Maxin light (det Eviga Ljuset), vilket välsignar era hjärtans altare, Jag Är Saint Germain. Jag Är verklig. Jag Är här. Kalla på mig för att få överflöd. Använd alkemins lagar. Och trots att ni nyligen återkommit från ert heliga sökande i Mellanöstern med Mästarna på den Fjärde och Första strålen, så kommer Jag att bära ljuset till den Sydamerikanska kontinenten. Och genom en triangel av kosmisk befrielse, varmed ett kraftfält är etablerat mellan ljuset i Luxor, sjön Titcaca och Grand Tetons, kommer vi sannerligen att förtära de diaboliska krafterna i Bermudatriangeln, resa upp Atlantisljuset på nytt hos dem som har Kristusmedvetande i denna triangel av ljus för att åter få skåda hur den nya gyllene civilisationen anländer till jorden.

Jag Är er Kosmiska Integer (helhet) och Jag integrerar er och er själ med en kropp av ljus och eld denna dag! Ja, ni strålar i närvaron av mina änglar av den violetta flammen, som har omgivit denna plats och överallt där de som lyssnar och kommer att lyssna till detta meddelande befinner sig.

Var äkta. Var sanna. Var glädjefyllda. Och tillsammans skall vi övervinna det lägre jaget och acceptera helheten av hur vår gudomlighet utvecklas varje timme, steg för steg, på nytt i våra hjärtan.

Jag Är med er, och vill vandra och tala med er som en äldre broder, vän och en kär vän till er själ, så länge som ni behåller en anda av ödmjukhet och glädje i min närvaro. Jag tackar er.