

Darshan:

Great Divine Director, Lanello, El Morya, Februari 02, 2007, kl.21.45 - 22.19

Fråga: Hur kan jag få ekonomiskt överflöd?

Svar: Starta en spiral av överflöd genom att ge, även om givandet helt enkelt är kärlek eller att hjälpa andra. Så snart du har startat den spiralen, har vi något att arbeta med för att hjälpa dig att få mer överflöd i ditt liv. Om du söker mer rikedom så ge först. Detta skapar ett flöde, det skapar ett vakuum som vi kan fylla. För när du ger osjälviskt då kan vi bringa större ljus till dig. De som har problem med rikedom förstår inte alltid flödets vetenskap. Du måste resa dig upp från soffan och hjälpa andra och på något vis börja öppna kranen till ett större flöde. Om du frivilligt ger till andra, öppnas kranen. Be för borttagning av allt som hindrar din rikedom.

Skriv ett brev där du löser dig från alla tidigare fattigdomslöften givna i tidigare liv, som du har gett i olika ordnar där du avgav löften om fattigdom, kyskheter och lydnad. Acceptera din gudomliga rikedom i älskvärdhet och glädje, och se rikedomens fysiska i dina händer framför ditt hjärta.

Tag några få minuter varje dag och säg: Jag är det perfekta flödet av rikedom i min värld idag. Jag accepterar det i mina händer nu, O Gud. Jag tackar dig för allt du ger. Jag mottar det med tacksamt hjärta, huvud och hand, och jag använder det bara för dina ändamål på jorden.

Rikedom kan komma till dig på många sätt, inte bara som pengar. Den kommer som andliga välsignelser, genom trevliga vänner av ljus som kan be för dig, och på många sätt som änglarna arbetar för att välsigna det arbete du gör. Om du börjar hävda att du är fylld av ljus och rikedom, och slutar med att tänka att du inte har tillräckligt, då sätter du genast igång ett nytt paradigms av större rikedom i ditt liv. Fortsätt att skratta som du tycker om att göra och helt enkelt skratta bort dina problem.

Fråga: Vad är Sveriges roll för Skandinavien och för norra Europa?

Great Divine Director: Den gula plymen som är i centrum av den trefaldiga flammen* är den stabiliserande plymen av de tre plymerna. Som ni säkert inser; utan visdom kan kärleken bli mesig och makt kan bli tyrannisk. Men med visdom och balans kan allt manifesteras i perfektion. Anledningen till att vi kom hit till Sverige är för att upplysa er om att ni är de sanna lärarna, de andliga lärarna till själar inom Skandinavien. Vi börjar här, för om mänskligheten vet bättre, kan de göra bättre. Vi börjar här för att det är en punkt där vi kan börja väva en ny spiral av kosmisk frihet från denna punkt för hela Skandinavien. Och spiralen har startat och var och en av er är en del av denna spiral. När ni tar instruktionerna, disciplinen och kärleken som vi bär genom denna helg, med er hem, påbörjar ni en process, ett mycket välplanerat andligt klagande av denna högre sanning inom Skandinavien. Hela kulturen kan bli förändrad på grund av era ansträngningar, enade med våra. Vad en kan göra, kan alla göra. Vi föreslog i USA att de startade studiegrupper i bibliotek eller andra platser där man kan starta små grupper, för att studera Eckhard Tolles undervisning. Det kan bli en introduktion för många fler att få höra om Hearts Center och de Uppstigna Mästarnas undervisning som ni känner till. Om var och en av er

här skulle starta en liten diskussionsgrupp i era hem för att studera Eckhard Tolles böcker, kan ni ha en ökning med 700 procent av antalet intresserade i Hearts Center. Det skulle vara en stor grundorsak för oss att återvända till Skandinavien för en helg inom 20 månader till en plats som ni väljer för en ännu större frigörelse av undervisning och ljus.

Den gudomliga planen för Sverige är avgörande för överlevnaden av hela Skandinavien. Sverige håller bokstavligen ihop mycket i förhållande till det som Karmiska Rådet försöker att åstadkomma genom era egna hjärtan. Även om vissa industrier har övertagits av grupper eller företag utanför Sverige och jobb har gått förlorade inom vissa områden, är det fortfarande mycket som kan bli gjort för att rädda människorna, ekonomin och nationen. Ni borde göra era egna åkallan och faktablad och lista upp de största problemen som ni är medvetna om; abort, smygande socialism, överdrivna skatter, kriminalitet, myndigheternas manipulation o.s.v.

Håll dekretservice en gång per månad inom Skandinavien, antingen på er egen internet sida eller använd Hearts Centers centrala hemsida, som ni kan sända på tider som passar er här. När ni gör detta, kommer Lanello och K-17 att ge mycket i form av vägledning, även genom budbäraren när de blir tillfrågade av vad som bör åstadkommas. Om ni kan göra denna typ av service en gång per månad kommer jag att återvända med budbäraren inom den 20-månadersperioden för att ge er nästa del av vår plan. Men först ger jag er alla kollektivt denna uppgift. Om ni väljer att acceptera den och börjar väva denna nya spiral av ljus genom gemensamma dekret, kan ni vinna tid för Skandinavien. Ni kan även använda tidigare böner som ni känner till, inte bara Hearts Centers böner, eftersom de är välkända för er och ni har kanske större momentum på dem. Det är fortfarande rätt och lämpligt att använda dessa.

* I kapitel 5 som beskriver din Buddha-natur, kommer en förklaring om den trefaldiga flammen. I en tidigare dispens blev det undervisat att de Skandinaviska länderna representerar den trefaldiga flammen, att Danmark representerar det vita ljuset, eller Moders-aspekten. Norge representerar det rosa ljuset eller den helige Ande, Sverige har i huvudsak representerat det gula ljuset eller Sonen och Finland har representerat det blå ljuset eller Fadern. Saint Germain har bett oss om att förstärka den trefaldiga flammen i Skandinavien och åkalla förening av Skandinavien andligt sett. (Pearls of Wisdom Vol. 27 No. 61, Beloved Saint Germain, 23 December, 1984, Summit University Press)