

Älskade Lanello
David C. Lewis
February 02, 2007 local time 15.33 Bergvik, Sweden


Lanellos Välkomsthälsning till Skandinavien Hjärtvänner;
Kom till Mitt Hjärta och förstå Eldens Natur.

Välsignade vänner, som känner Guds väsen som eld, jag känner mig som hemma här i er närvaro, för detta hem har förberetts för vår ankomst av hjärtan som inte bara förstår den Gudomligas natur som finns i hela Universum, utan som även förstår källan till ljuset som brinner i deras eget hjärta, och även i mitt. Genom alla mina inkarnationer och århundraden var det alltid en kontakt med Gud på olika sätt och jag höll fast vid den kontakten för att finna vägar och sätt för att ge näring till flammen i mitt hjärta för att i större grad tjäna livet.

Denna dag hyllar jag flammen inom var och en av er, eftersom ni har valt att komma för att delta i den eviga elden som vibrerar här. Jag välkomnar er till mitt storsinta hjärta. Jag omfamnar var och en som heliga bröder och systrar i det Stora Vita Brödraskapets samfund av ljus, för var och en har förtjänat en plats i detta sällskap genom er trofasthet i bön, genom ödmjukhet, genom era tjänster för livet under många inkarnationer, inte bara här i Skandinavien utan även i andra nationer. Ni har inkarnerat här för att vara vägvisare för dessa människor och att vara de som människor ser upp till, inte bara till det yttre utan speciellt till det inre, för stöd åt andlig utveckling och att visa dem deras egen gudomlighet vilket leder dem framåt, kära vänner.

De Uppstigna Mästarnas undervisning är verklig och de är närvarande i detta sällskap och rörelse och i större grad än vad andra tidigare har förstått. För vi är levande mästare och vi rör oss och verkar i många av medvetandets dimensioner och plan. Ja, vi arbetar med dem som önskar att åkalla oss och som accepterar vår strålgång och överföring av ljus, både genom budbärare och hjärta till hjärta till var och en som kan höja sitt medvetande och ta emot vår vibration och kärlek. Var och en av er kan kommunicera direkt med mig och även med andra Uppstigna Mästare precis som Moses gjorde på Horubs höjder, när han skådade den brinnande busken och Guds närvaro.

Skåda nu välsignade vänner på elden som brinner i eldstaden i detta rum. Se den påtagliga manifestationen av ljus och den värme som kommer från denna brinnande eld som motsvarar Guds essens här i er dimension, konstant rörlig, konstant föränderlig och ändå svår att helt förstå ur mänsklig synpunkt. Om ni vidrör den så bränner ni er och utan den, kan ni inte leva komfortabelt i detta kalla klimat, som ni vet. Det är viktigt att förstå att betydelsen av eld, som är kärnan i de Uppstigna Mästarnas undervisning, för ni är alla en flamma, ni är en andlig gnista av Gud och inget ska någonsin ta bort er egen förankring att vara förenad med Guds eviga eld, välsignade vänner. Jag ger mitt momentum till var och en av er i värmen av denna cirkel och om ni väljer att ta en högre väg och vandra med mig, med Morya eller andra, kommer vi att leda er dag för dag. Vi tar er i handen, vi kommer att överföra till ert hjärta och medvetande nycklar för er egen seger, för er acceleration och speciellt det som ni kan göra för att Brödraskapets planer ska framåtskrida med sikte på räddning för många fler själar på jorden. Vi hedrar dem som har sponsrat denna



helg och var och en av er som har svarat genom att vara här, välsignade vänner, för ni förstår vi önskar skänka er många av andens gåvor denna helg, genom våra dikteringar och vårt andliga utbyte och darshan med er. Men den största gåvan är närvaron av vår eld och ordet, när ni helt tar emot det, så ni kan förändras från härlighet till härlighet och bli vad ni siktat på, som söner och döttrar till Gud.

Jag Är Lanello, och jag kommer att vara med er hela denna helg, röra mig bland er, delge era hjärtan det som jag har på mitt hjärta. Några av er kan till och med se min gestalt, antingen genom er inre syn eller som en upplysningens blixtnärvaro här och där. Vare sig ni har känt mig innan eller inte, välkomnar jag er till HeartsCenter och presenterar min budbärare för er, en som jag har känt under många inkarnationer och hans enda vilja är att tjäna er, med föda från vår värld. Välsignade vare ni mina vänner och förstå att det inre ljuset och elden brinner klarare, på grund av att ni har kommit. Jag tackar er.