

Manjushris Meditation Februari 02, 2007, kl. 15.50-16.04

En Ny Boddhisattva Vision

Stilla ert sinne och hjärta och var helt enkelt stilla. Se dig själv omsluten i en ren vit strålning av himmelsk nåd med en trappa av kristall som sträcker sig mot himlen.


Visualisera att många änglar kommer nedför trappan för att vara med oss. Se hur de står i en cirkel av eld runt omkring oss och hur de sänder ut ljusstrålar av helig eld för att omsluta oss med sin strålning. När vi nu är förskansade och omgivna av denna kosmiska energi, se strömmar av ljus som kommer ut från era hjärtan till alla och envar som behöver helande kärlek. Se dessa strömmar som storslagna floder av eld som forsar fram över Jorden och inte bara genomströmmar individer utan hela städer och nationer.

Håll kvar denna visualisering och dess intensitet, men ändå med ljusets mildhet i ert sinnes öga. Varje själ blir förhöjd i sitt medvetande, alla bekymmer löses upp, alla blir lyckliga, friska och lever upp i strålände glädje. Mängder av änglar omger varje person, plats, omständighet på Jorden och allt är ljus, ljus, ljus. Hela Jorden är nu omsluten av Guds ljus. Krig har upphört, strider existerar inte mer. En Gyllene Tidsålders civilisation och kultur av harmoni, broderskap och fred existerar på Jorden. De Uppstigna Mästarna vandrar och talar med oss och vi har uppnått nivåer av kosmiskt medvetande så att vi kan kommunicera direkt med dem från hjärta till hjärta.

Hela Jorden lyser och från avlägsna världar ser andra evolutioner förändringen på Jorden. Kulturer kommunicerar [i harmoni], folket reser vida omkring och hedrar det som andra kulturer och folkslag har. Barn respekteras som den nästa generation som kommer att bringa mycket ljus till Jorden. Det finns ingen brottslighet, inget förfall, ingen disharmoni, för vi har tillåtit Guds Kungadöme att verka på Jorden. Vi känner varje själ och dess talanger på grund av aurans strålände ljus som vi alla ser. De med den största upplysningen är i sin ödmjukhet frivilligt själv-valda ledare och lärare, eftersom de har en bred förståelse av Gud som en verklighet i sig. De som inte har kommit lika långt på vägen är inte mindre värda, utan får all möjlig hjälp och assistans.

Sanningen är känd i hela landet – den högre sanningen av enhet med Gud. Den Gyllene Tidsålderns civilisation som vi ser överallt runtomkring oss är av harmoni och skönhet, med de skiftande färger av naturens prakt överallt. Städerna är inte längre tillflyktsorter av betong, utan där finns en blid manifestation av naturen överallt för oss att skåda. Våra hem är av kristall och strålar av ljus. Sann kärlek uttrycks i alla hem. Familjer respekterar varandra i helighet. Och hela mänskligheten är en del av vår familj, där alla är välkomna till våra hem varhelst de kommer ifrån. De omhändertas och respekteras.

En sann utopia av Anden verkar här, för vi har avsiktligt skapat det så genom våra hjärtans kärlek. Medkänsla finns överallt. Sann undervisning pågår och alla söker efter högre visdom och deltar i undervisningen i skolor och på alla kurser, både med



kunskaper om världen och om himlens härlighet. Vetenskapsmän med andlig inriktning gör kosmiska experiment genom att använda resurser och gudomliga gåvor och nåd till förbättring för mänskligheten och välsignelse för alla själar.

Kosmisk dans och drama utspelas regelbundet på stora amfiteatrar, där även sång och opera utförs av hängivna hjärtan och alla är välkomna att ta del av detta. Det finns ingen konkurrens, utan det är samarbete överallt. Därför har alla idrottsarenor ersatts till platser där Guds söner och döttrar kan tillbe Gud och skåda realiseringen av den högsta konsten och vetenskap och dess uttryck i formens värld.

Televisionen har nu funnit sin rätta användning genom kommunikation som förmedlar Guds högsta uttryck i drama, litteratur, i all konst och vetenskap, såväl som ett fantastiskt verktyg för pågående utbildning.

Sfärernas musik är hörd av själar överallt när änglakörer sjunger och radiostationerna förmedlar nu Guds röst genom många Uppstigna Mästare. Du kan tona in till deras frekvens och till deras budskap, istället för som förut, då mänskligt nonsens och perverterad musik hördes.

Olika Uppstigna Mästare från andra världssystem kommer regelbundet på besök till Jorden för att dela med sig aspekter av deras hemplaneter och stjärnor med Jordens evolutioner. Och i detta stora utbyte är det en expansion i medvetandet för alla på Jorden. Genom detta utbyte så växer vi, vi har mer medkänsla och vi skickar sändebud till andra system för att lära mer om vad vi kan inkludera i vår egen värld av det som är det högsta uttrycket av Guds eviga ljus i dessa andra system.

Det är regelbundna andliga ritualer, där hjärtan tonar in sig vid olika tillfällen på dagen och vid olika årstider och cykler. De samstämmer sina hjärtans eldar tillsammans med stora gudomliga varelser för att ta del av strömmen av kosmisk eld, för välsignelse av planeten och för kanalisering av det ljuset runt alla galaxer och för välsignelsen av alla.

Detta, välsignade vänner, är vad som händer på en planet med upplysta varelser just nu i ett annat solsystem och detta kan även ske här på Jorden, därför att ni bidrar till detta genom er kärlek."Såsom i himmelen så ock på Jorden", var Mästaren Jesus ord. Nu vet ni hur det kan vara. Och genom denna meditationen i gemenskap, om så endast i tio minuter när vi kommer tillsammans i våra Hearts Center, låt oss hålla visionen av perfektion för den här planeten tills den dag då detta blir en verklighet.