



Älskade Queen of Light
David C. Lewis
Februari 02, 2007, 22:19 - 22:25 Svensk tid
Bergvik, Sverige

Kom hem till Guds Hjärta! Förstå det Inre Ljuset!

Jag sträcker ut mitt hjärta för att välkomna var och en av er som har kommit ikväll. Älskvärda hälsningar från Goddess of Light (Ljusets Gudinna) och Goddess of Purity (Renhetens Gudinna) till er från mitt hjärta. Jag är Queen of Light (Ljusets Drottning) och jag välsignar nu era kronchakran med utstrålningen från min krona. Och jag ger till var och en, som har varit trofasta i sina böner, kosmiska diadem av strålande kristall ljus i en tiara av eld som jag placerar på var och en.

Jag välsignar era chakran, särskilt i era händer, fötter och hjärtan. Och mitt ljus skiner nu över varje nation i Skandinavien. Och jag går bland mitt folk som Sankta Lucia, med tända ljus på huvudet och med många tärnor i mitt sällskap. Vi går till varje hem, varje företag, ja varje plats där människor samlas. Vi sjunger en sång av helighet och påminner alla själar om deras odödliga öde som Guds söner och döttrar.

[Queen of Light sjunger på ett uråldrigt tungomål i 46 sekunder.]

På ett uråldrigt tungomål, som änglarna sjunger i en särskild ljussfär, har jag kallat på folket i detta land: Kom hem till Guds hjärta. Lyssna till Sanat Kumaras och Venus röst, era sponsorer, O Skandinavien folk. Förstå det inre ljuset, den inre elden, förstå Guds nåds enkelhet.

Gå O ni heliga och finn dem och led dem hem. Sjung kärlekens sång. Sjung harmonins sång, för i harmoni kan alla lära känna Guds ande av skönhet, renhet och ljus. O glädjerika ljus som jag är, som ni är, O ni heliga. Frid och ljus till er för evigt. Amen.