

Älskade Saint Germain

David C. Lewis

Februari 03, 2007, 21:12-21:27 Svensk tid

Bergvik, Sverige

Tacksamhet för era böner för Europa Saint Germain vandrar i Skandinavien under sjuttio dagar

Var hälsade, O frihetskämpar, för jag har sett er eldiga beslutsamhet denna kväll att deklarerat att detta land ska vara fritt och jag applåderar var och en av er för er ståndaktiga tjänst till Gud i denna stund. [Saint Germain applåder och deltagarna stämmer in] Jag är Saint Germain och jag är glad över ordet som har uttryckts genom era hjärtan, genom era röster, genom era chakran och till detta land och alla länder inom Europas kontinent. Tack välsignade vänner. Var god och sitt.

Kära hjärtan, detta är en dag som jag har väntat på under lång tid! [applåder] Och detta kosmiska experiment, för vilket ni har förberett er omsorgsfullt till min ankomst och ankomsten av Sanat Kumara och Lady Venus och andra Guds härskaror, är en dag som ni vill minnas länge, skulle jag vilja säga. För ni ser, detta är en vändpunkt för många av er på väg hem eftersom ni har funnit denna rörelse av ljus.

Ni har sett hur ordet som uttryckts genom era röster har orsakat omedelbar förändring och jag visar er på den stora skärmen vid Symbolgrottan* här och nu i den högre världen, exakt vad effekterna av detta andliga arbete har åstadkommit ikväll, O heliga vänner. Se hur elementarernas kungadöme är upphöjt och hur gnomer, sylfer, salamandrar och undiner bokstavligen hoppar av glädje runt om i Europa. Se hur tusentals och åter tusentals legioner av änglar har svarat på era anrop och hur eldiga salamandrar, som svar på er åkallan har gått in i orsaken och roten till mörkret, även in till astralplanet för att bränna bort spår och minnen av krig, minnen av avskryvårdheter, minnen av mörker som har belägrat denna kontinent i tusentals år.

Se hur änglarna har ledsagat många människors hjärtan som behöver upplyftning och hur det högre jaget av ljusa själar, som tillfälligt varit förlorade i mörkret i sina nationer, har blivit uppmanade att på nytt söka efter detta ljus. För ni har ordnat en väg ut för dem, välsignade vänner, och änglarna har öppnat portar här och där i nationerna och ljus strömmar fram från himlens värld och från retreaten över Polen, över Rumänien, över Sicilien och Kreta, över Fatima och Lourdes och många andra fokus av ljus som ni inte känner till. Och genom dessa portar levereras frisk luft till dessa själar. Ja, det är en violett pranisk ljusessens som gör att de nu kan andas in en andlig friskhet som ni har möjliggjort genom änglahänder och därmed erbjuda dessa själar en ny väg och möjlighet att nå sin egen gudomlighet som ni känner till i denna stund.

O, glädjens violetta eld, O, genklangen av era hjärtan och era röster som har hörts i himlens värld, är sannerligen magnifik att skåda! Även de uppstigna mästarna har noterat och ler och skrattar och gläder sig denna natt i retreaten och ljusstäder i himlens värld, därför att några bland människorna har lyssnat till Guds röst genom

vår budbärare och har sett det stora ljus som har kommit till denna kontinent.

O, välsignade vänner, tänk på vad som kan åstadkommas när denna ritual repeteras varje lördagskväll, om ni ville genomföra denna alkemi från era hjärtan regelbundet för mig och Great Divine Director**. Detta är sannerligen det jag föreställde mig, när jag gav den violetta eldens dispens till Godfre för över sjuttio år sedan, välsignade vänner. Detta är en glädjens dag, av förväntan och sannerligen har den blivit möjlig, därför att ni har övergivit något av ert lägre jag för att omfamna ert högre jag och därmed förtjänat rätten att vara vår röst på jorden.

När hjärtan är förenade i heligt prisande såsom här, utförs den heliga eldens alkemi och även mästare från avlägsna världar styr sin väg för att observera den violetta utstrålning som kommer från vissa områden på jorden. Och ni ser, välsignade vänner, dessa kärleks eldar från era hjärtan som flödar uppåt och runt planeten kan skapa en ny värld. Ja, en ny värld här och nu för denna planet. Några tror att det kan ta årtionden och århundraden för att åstadkomma en Gyllene tidsålders civilisation. Nåväl, säger jag, om jag har något med det att göra, kan den förverkligas snabbare än vad mänskligheten anar, genom denna heliga kosmiska alkemi som ni levererar genom detta nobla arbete, välsignade själar.

Vi sköter vår faders arbete, eller hur? (Ja!) - Och är inte glädjen av ett liv som levs för vår Gud sannerligen värt varje ansträngning, varje ögonblick i gemenskap med ljusets bröder och systrar, O hjärtan av eld? Ja, jag säger, detta här är den heliga vetenskapen, den nya tidens kosmiska vetenskap. Jag ber att denna presentation och eldens frigörande genom era hjärtan, såsom registrerat denna kväll, ska göras tillgängligt för alla hjärtevänner, och jag uppmanar de i Amerika och ute i världen att be för Europa. För ni förstår välsignade själar, Europa har kvarstått, genom två världskrig och genom de pågående stridigheterna som har förekommit på denna kontinent, som ett nexus för det som Great Divine Director och jag önskar att frambringe på planeten i form av en New Age-kultur, genom sammansmältande av många hjärtan - hjärtan av eld.

Detta var min vision för Europas Förenade Stater och ni kan skapa detta, även om inte alltid fysiskt så åtminstone andligt. Så välsignade vänner, använd allt ni har fått denna helg, de nya bönerna som många uppstigna mästare har levererat genom denna budbärare och andra. För ni känner den nya vågen av energi genom den uttryckta matrisen i denna dispens och det är en nyfunnen vibration av hemliga strålar inom frigörandet av eld genom rytmerna som ni har upplevt. Och när ni fortsätter att experimentera med dem och använder dem i era dagliga ritualer och era möten veckovis, kommer glädjen av denna vetenskap sannerligen att bli uppfyllandet av ett liv levt i service till människor och till Gud.

Jag är Saint Germain. Jag kommer att vara kvar hos dem som är sanna till Gud dagligen här i Skandinavien och vandra över denna jord och kalla hjärtan till deras Gud. Ja, jag stannar för en period av sjuttio dagar, under vilken ni kan fortsätta att träffas så ofta som ni önskar, för att se vad vi kan göra för Skandinavien och för hela Europa. För vi vill leverera ljuset från Norr över hela den europeiska kontinenten, nedströmmande till varje hus och hem och härd, ljuset av den violetta elden för



transmutation av allt som är sämre än Guds perfektion och för andens alkemi för att förändra en värld från mänskliga strider till en värld av gudomlig glädje.

Jag tackar er, välsignade vänner, för allt ni har givit. Låt oss nu meditera på den enorma och omslutande närvaron av Sanat Kumara och Lady Venus, när nu vi förbereder för deras ankomst.