

Jesus diktering februari 03, 2007 kl. 15.30

Ett Nytt Sätt att Vandra med Mig. Er Seger i den Heliga Staden

I sanning, älskade vänner, är jag här med er, inte endast i Kristus-flamman, utan även i den heliga elden av Buddhaljusets eviga ande, i vilken jag lever och rör mig och har min varelse. Jag är Jesus och jag kommer med en ny väg till var och en av er, på vilken ni kan vandra med mig.

Tag min hand denna dag när jag leder er på en resa av ljus. Långt ovanför Jordan svävar vi på änglavingar och stiger upp till den Heliga Staden och jag eskorterar er var och en till denna stad idag, för att ni ska varsebli vad som är er rättmätiga arvedel som en Guds son eller en Guds dotter. När ni vistas i Guds medvetande, har ni tillgång till den Heliga Stadens ljus, om ni nu medvetet alltid kommer ihåg att inträda genom den raka och smala porten som finns framför er som ingången till evigheten och har uppmärksamhet till den Högste.

På inre plan, välsignade vänner, har ni tillgång till lammet och ljuset som lammet bär för er var och en. Detta ljus är Kristus-medvetande, alltid tillgängligt som den högsta representationen av Kristi manlighet och kvinnlighet på Jordan. När ni helt och hållet omfamnar Kristus-anden inom ert yttre vakna medvetande, då bugar alla i himlen för det ljus som ni har blivit. Och ni som en tjänare av eld för Gud kan rikta kosmiska energier till formens värld, precis som jag gjorde i min mission i Galiléen under mitt liv och rörde om etern med kosmiska energier och tände en eld i hjärtan här och där att vilja återvända till det Gudomliga.

Det som min guru Lord Maitreya förmedlade till mig, gav jag till mina lärjungar. För ni förstår, jag var en budbärare på den tiden för Lord Maitreya och ofta när jag talade om Fadern, var det om honom som jag talade, när jag kommunicerade med Buddha-anden som knoppades på Jordan. Och då min guru visade sig för mig här och där med sitt vänliga uttryck och ansikte, kunde jag förmedla till bröderna och systrarna undervisningens essentiella ljus som han gav till mig, vilket medförde att jag under den missionen och även ännu idag vandrar den högre vägen med Gud, vilket varje Buddha representerar och manifesterar.

Jag inbjuder er nu att gå med mig genom den Heliga Staden och se hur en Gyllene Tidsålder redan nu manifesterats genom varje aveny, i varje hem, i varje hjärta. Hör ljudet av himmelska körer, känn elden i era hjärtan, när ni tonar in till denna Kristus-ande, som den manifesterar sig i många representationer av Gudsmedvetande genom hans skapade värld.

I den Heliga Staden är alla välkomna som har bröllopskläderna av ljus runt sig och denna dag, då några av er ibland betraktar er själva som mindre än de heliga, insveper jag er i ljusmantlar som er inträdesbiljett till denna heliga rymd. När vi vandrar och kommunicerar tillsammans, kan ni se allt som är tillgängligt i himlens värld i förhållande till det som Gud har förberett i många boningar för hans söner och döttrar.

Sannerligen, välsignade vänner, är det värt besväret för er att sträva med hela era hjärtan för att nå upp till denna nivå av medvetande och samarbete med himmelska

varelser. För som ni ser är det sannerligen många Kristus i den Heliga Staden, de som för länge sedan har valt att vandra den högre vägen med Gud, t.o.m. före min fysiska inkarnation på Jorden - ni kommer att lägga märke till hur var och en är omgiven av en gloria av eld, vilken symboliserar deras uppnående av deras gudomliga natur i full manifestation.

Många som har nära-döden-upplevelser ser ofta en Kristus-figur vid slutet av tunneln och ofta ger denne dem möjligheten att återvända till Jorden för att fullfölja deras fullständiga mission för sin livstid. Några tror att det alltid är jag som talar till dem, men ofta, välsignade vänner, är det en annan Kristus-figur och de ser denne såsom mig. Andra av övriga trosläror ser en som representerar den högsta representationen, eller en fadersfigur eller modersfigur inom deras egen tro. Var och en av dessa är också en fullt manifesterad Kristus, som för denne kan vara en symbol av gudomligt ljus av tröst och hopp, av vad som kan vara möjligt för dem, när de har fullföljt sina liv på Jorden till Guds ära.

Ni förstår, inom den Heliga Staden finns många kulturer. I det Nya Jerusalem i himlens värld finns det en plats för alla. De från er kultur och er nation som har uppstigit till Guds hjärta är här och kallar ofta på er, och sjunger till er själ på inre plan sången som vill leda er mot evig frihet i anden, välsignade. Ja, den som jag önskar peka ut för er idag var inkarnerad som den som kallades Emmanuel Swedenborg, och är verkligen en uppstigen som vistas i den Heliga Staden. Han arbetar outtröttligt för de Skandinaviska folkens skull och han kallar på er och bjuder er hem. Han ger er var och en idag en stor bok, som är en uppteckning från er egen livsström på Jorden med blanka sidor på slutet. På dessa skall ni skriva ert slutliga vittnesmål av er tid på Jorden och uppfyllandet av er mission på alla sätt.

I denna bok finns lösa sidor som ger er nycklar att klara av vissa karaktärsdrag, och de förpliktelser som ni har gentemot andra och speciella individer, med vilka ni ännu har karma som måste balanseras. Denna bok är er studieguide för återstoden av denna inkarnation, välsignade vänner, och en gåva från denna gudomliga varelse, som också är en Kristus som bryr sig om er var och en personligen. Genom en dispens av nåd av det Stora Karmiska Rådet är denna bok bemyndigad till er var och en och den är begränsad till de som är födda i dessa nationer eller har bott här.

Ni kan med visdom använda denna inre förståelse för en acceleration av uppfyllande av ert Karma och Dharma. Och sedan en dag, när den sista sidan är fullföljd och Herren Gud har sagt till er; - "Bra gjort, O trogna tjänare! Res dig nu för att stiga upp till hjärtat av den Heliga Staden" och han stänger boken för er räkning. När ni har uppfyllt allt, ska ni sannerligen känna den eviga Kristusflamman, när den vistas och brinner i ert eget hjärta, såsom hos en Kristus.

O ni Heliga, era ansträngningar är noterade i himlen för var och en. De av er som har givit och strävat, mottager nu era utmärkelser och er större befogenhet i denna stund att stiga högre och att dra till er många flera till den Heliga Staden av ljus i himlens värld.

Sanat Kumara och Lady Venus visar sig nu i all sin glans och eftersom de förbereder sig att tala med er denna afton, välsignade vänner, tag tid under er paus, kommunicera med deras hjärtan för att skilja ut det som ni lovade till dem, det som ni



erbjöd i momentum av ljus från ert hjärta, när ni första gången på frivillig bas kom till Jorden, antingen från Venus eller från en annan stjärna. Dessa, välsignade vänner, väntar på er, liksom även många som har gått före som finns här och ber för er och vandrar med er.

Jag, Jesus, höjer min eldstav och kallar på Skandinaviens själar att stiga till er Guds-rang denna dag.

Kom till mig alla ni som arbetar och är nedtyngda och jag skall ge er vila, jag ska fritt ge er av livets vatten.

Tag och drick den eviga elden som jag bär i denna stund och känn er fri från ert lägre jag, nihilismen som försöker att stjäla er från er Gud om de kunde. Hit, O mörkrets makter, men inte längre får ni trampa på dessa mina barn denna dag, för jag har kallat dem hem och de är inbjudna till Guds stora bankett och fest i den Heliga Staden. O människor, lär känna ljuset inom er och bli den son, den dottern av Gud som ni sannerligen är.

Jag är Jesus och jag är här och vill förbli, kallande er till er seger i den Heliga Staden, ni välsignade.