

Sanat Kumara och Lady Venus diktering Februari 03, 2007:

En Timma av Enhet med Era Tvillingsjälur

En Möjlighet för en Permanent Ökning av er Trefaldiga Flamma

Välsignade Hjärtan som brinner för Gud!


Det är en stor glädje för oss att vara här hos er i denna stund, för vi har också sett det mäktiga ljuset som ni har åstadkommit genom er hängivenhet denna kväll och under denna helg. Vår kärlek för var och en av er är påtaglig denna kväll och vi förädlar tvillingsjärlars hjärtan här. I denna stund mottar var och en av er genom dispens från våra hjärtan, en sammansmältning med er tvillingsjärls hjärta i en timma. Vare sig uppstigen eller inte uppstigen så är dennes närvaro tillgänglig för er under denna timma och kan kanske vara för er en påminnelse av ert hjärtas kärlek för den Älskade från begynnelsen, hur ni skickades ut från Fader- Moder Gud för att utvecklas, att erfara livet och sedan ännu en gång sammansmälta som ett i Guds hjärta.

Den gnistrande strålningen av våra kärlekseldar är över er, O ni välsignade! För många vänner från Venus kommer också, även tvillingsjälur, som nu står i en cirkel av eld runt detta hem och samtidigt runt hela Europa, och utsänder ljusstrålar av rosa och rubin-eld för transmutation av allt som är anti-kärlek inom hjärtan och sinnen hos män och kvinnor, och för att resa upp detta ljus ännu en gång på Jorden som var Guds ursprungliga avsikt att bli uttryckt genom alla rotraser, genom alla evolutioner, genom allt liv på Jorden.

Välsignade vänner, vi är från er systerstjärna. Tänk på vad det betyder att ha tillgång till Venus kärleks- eldar så nära Jorden. Och hennes framkomst, såväl tidigt på kvällen såsom på tidig morgonhimmel, är där som en påminnelse till hela mänskligheten om tvillinghjärtans kärlek. Ja, se på Venus, lite närmare Solen, som ett stort ljus som vinkar till er, O människor, för att komma ihåg ert mål att vara kärlek i handling överallt.

Tag nu handen på den som är närmast er, välsignade vänner, på varje sida, när vi frigör pulsar av våra kärlekseldar här och nu. Genom hjärta, huvud och hand strömmar nu element av denna elden från våra hjärtan genom förbindelsen av denna eldcirkel av er enhet i denna stund, som en påminnelse av vårt heliga förbund och våra löften, när vi först kom från Venus till Jorden för att resa upp allt medvetet liv. Ja, vi gjorde en kosmisk pakt med varandra att aldrig glömma elden, flammen inom våra hjärtan. Och denna dag underblåser jag denna flamma inom er, lite mer strålande och om ni kan vidmakthålla det, kommer det att vara en permanent ökning av era trefaldiga flammor hos var och en av er, O ni heliga.

Vad kommer detta att betyda för er? Det betyder större tillgång till himlens kärlekseldar och andra kommer att se ljuset i era ögon och i ert ansikte, glödande runt omkring er på ett nytt sätt. Denna ökning av rubineld kan för några av er ge er den fördelen som behövs för er seger i kommande månader och år, välsignade



vänner.

Kom ihåg, O mänsklighet, ert mål att vara söner och döttrar av den högste Guden. Kom ihåg er kallelse, kom ihåg ert syfte. Vi har kommit och knyter nu ett mycket litet band på ert pekfinger, ett rosa och rubinfärgat band, som en påminnelse, O mänsklighet, av era löften.

Under vissa stunder när bördorna av att leva på denna Jorden tycks stora, tag helt enkelt detta band och knyt det på en annan som en påminnelse av tvillingsjälur, om endast för en minut, när ni kommunicerar med denne, hjärta till hjärta och med oss.

Änglarna från Venus kommer nu till var och en av er och sträcker fram en bägare, i vilken finns ett kärlekselixir. Detta är den verkliga essensen av Venus destillation av den högsta kärlekens eld som vi känner till, som ni kan ta del av här och nu. Höj nu bägaren, var och en av er, när vi skålar med varandra i helighet, i påminnelse av våra löften, vår enhet och drick, ni välsignade. När nu alkemiska kärlekseldar av detta elixir flödar genom er varelse, är ni sannerligen förändrade i denna stund från mänskliga individer till gudomliga varelser.

Vi kommer i enhet. Tvillingsjälur i kärlek färdas vi nu vidare och lämnar spår av våra kärlekseldar på Skandnaviens snö. Följ dem hem till hjärtat av Venus, O ni välsignade. Följ dem och känn den eviga anden av kosmisk kärlek där vi är.