



Älskade Moder Maria

David C. Lewis

Februari 3, 2007, 8:55 svensk tid Bergvik, Sverige

Den Heliga Mötesplatsen av Våra Hjärtan, Ett med Gud

O välsignade hjärtan som knäböjer i bön framför Ljusets Fader i heligt överlämnande denna morgon. Jag kommer till er för att i större grad etablera en hjärtkontakt med er. Denna förbindelse av vår kärlek bildar en väg för de andliga essenser och dofter av våra hjärtan att blandas och sammansmälta genom den hängivenheten vi delar. Vi kan lära känna varandra mer ingående, för ni förstår välsignade vänner, såsom era böner stiger upp till mig, utsträcker jag till er delar av mitt obefläckade hjärta. Och det är ett figur-åtta-flöde av ljus från jorden till himlen och från himlen till jorden, som återförbinder er egen varelse, såsom ovan såsom nedan, på jorden.

Den heliga mötesplatsen av gemenskap med Gud och på det sätt ni har iakttagit och tagit del av det denna morgon, välsignade vänner, är det som jag såsom ung flicka kunde ta del av dag efter dag, i templet. Jag tog också del av det genom mina inbördes samtal med Gud under hela mitt liv när jag tog hand om mina barn, min familj, Herren Kristus, Jesus min son och alla apostlarna och det större brödraskapet i Galiléen, som kom till källan av den heliga familjens kärlek som vi bar för jorden. Denna kärlek utsträcker jag till er. Var och en av er kan, genom ett fokus av mitt obefläckade hjärta i era hem, ha ständig tillgång till min utstrålning.

Såsom ni ger er hängivenhet genom Hell dig Maria, kommer inte bara jag, utan många av himlens kvinnliga varelser att förära era hem och era familjer med vår änglalika kärlek. För ni förstår, det är Guds stora önskan att utsträcka alla himlens välsignelser till de som förstår genom hängivenhet, ljusets natur och hans kärlek, även Guds vördnad för hans egen eviga gnista inom er, som han fortsätter att stödja tills den dagen när ni, genom ert fulla accepterande av er gudomliga natur, kan sammansmälta med den eviga strömmen av hans ljus.

När ni, genom ett milt hjärta, ett vänligt uttryck och enkel vördnad, samstämmer er med hjärtat av vilken som helst av de uppstigna mästarna och ger er hängivenhet såsom ni har gjort idag, då omsluter genast en aspekt av himlen er, välsignade vänner. Och ni i det ögonblicket lever och rör er faktiskt inom himlens värld som har kommit till er, genom ert medvetande, genom er aura, genom eldens ande som omsluter er.

Det spelar ingen roll var ni bor eller vart ni reser eller var ni själva befinner er, ni kan träda in i helgedomen av Guds hjärta när som helst på natten eller dagen - ni kan se närvaron av änglatjänare som omsluter er och faktiskt se er själva förskansade inuti Guds eget storsinta hjärta. Ja, ni kan leva inuti Guds hjärta på detta vis. Ni är i hans hjärtslag och ni anpassar er till att vara en närvaron av ljus som stöd till alla, vilket är hans stora önskan för alla hans barn. När ni utsträcker era hjärtan till andra, ökar ni er egen tillgång till Guds hjärta. Blomstergåvan från många uppstigna mästare till er dag för dag, vidarebefordrar gudomlig grace som de flesta människor inte ens kan

föreställa sig, välsignade vänner.

När min son sa, "tillkomme ditt rike, ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden" , talade han inte bara om det som i större mening kunde vara ett medvetet samspel mellan nationerna av Guds ande för alla människor på jorden, utan han talade till varje själ personligen hur även inuti och runtomkring deras egen person, den himmelska världen kunde vibrera och manifesteras på ett högst påtagligt sätt, för som ni vet, är Guds himmelrike inom er.

Så, välsignade hjärtan, tillåt detta Guds medvetandet, detta Guds himmelrike att alltid vara där ni är - genom hängivenhet, genom anpassning ögonblick för ögonblick till Guds hjärta på många sätt, genom en sång, genom rörelser, även genom dans och promenader i naturen. Föreställ er era heliga bröder och systrar av ljus från himlens värld runt omkring er och ni kommer aldrig att vara ensamma. Ni kommer aldrig att bli berövad andlig eld som förärar er i allt ert arbete och tjänande.

Jag är med er när ni säger mitt namn, jag viskar i ert hjärta behagliga nyheter av Guds kärlek för er. Jag är Maria, och jag är Guds utvalda att tjäna var och en av er igen och igen, dag efter dag, och vidarebefordrar det heliga flödet av hans kärlek för er, välsignade vänner. Jag önskar er en god dag i anden av vår enhet.

Matteus 6:10