

Snow King och Snow Queen diktering Februari 4, 2007 kl. 8:50

Renhetens Flammande Utstrålning för att Välsigna Hjärtvänner i Skandinavien

I närvaron av kosmiska devas\* från den Stora Central-Solen kommer vi. Och vi är behagade av denna samling av hjärtvänner som älskar snön, det vet vi. För ni har inkarnerat här i Nord, där det essentiella ljuset av vår utstrålning skänker Jorden en påtaglig manifestation av Guds eviga nåd som ett tacke av härlighet på Jorden.


Ja, välsignade vänner, vi är Snow King och Snow Queen och ljuset av den kristall-eld som vi bär är nu distribuerat över hela planeten i en utstrålning av eld, av stjärnelids-ljus. Även det som ni har sett som små barn, när er goda fe kom med sitt trollspö för att strö ljus över er, för att omvandla det som var ogenomträngligt och mörkt eller sorgligt till himmelsk glädje, förtjusning och skönhet. Den rensande processen av regn som kommer ned uppladdad av den kyliga luften i den högre atmosfären manifesterat som snö, är en påminnelse till mänskligheten om flödet av Guds ljus som alltid är tillgängligt och som strömmar ned från Närvaron varje ögonblick för att välsigna er.

Har ni stått utomhus i ett stilla snöfall och fångat flingorna på era läppar? Har ni känt dem i era ansikten och tittat upp och skådat Guds härlighet, då han tycks blinka till er genom ljuset och utstrålningen av denna blomstergåva? Ni förstår älskade vänner, varenda flinga, självidentifierad och unik, är ett uttryck av Gudomligheten förd på vindar till Jorden. Och nysnön på Jorden är en påminnelse om att ni också kan förnya er själva, dag för dag, ögonblick för ögonblick, i det rena ljuset som är buret till Jorden av änglavarelser, som också bevingar sin väg med sylferna med och i snön när den kommer.

O ja, sylferna är alltid närvarande i nedkomsten av denna nåd som ni känner som snö och de ler ofta till människorna, när de varsamt bevingar sin väg till er. Även om de tidvis genom rasande vindar nästan våldsamt rusar fram för att leverera vattnets element i kristalliserad form till Jorden, även då lyder de den minsta vink från kosmiska devas som levererar exakt den mängd och kvot av denna energi till människorna, baserat på deras karma och dharma, baserat på vad som är nödvändigt genom bönerna från de rättfärdiga och också vad som ibland kommer som störtregn för att leverera till människorna returen av deras missgärningar som ett budskap för att lära livets läxa.

Älskade hjärtan, denna dag sänder vi utstrålning från det Högsta till hela Skandinavien och till de nordliga klimaten under denna vintersåsong. Vi anpassar cyklerna av naturens faser i enlighet med mänsklighetens karma. Och genom dispens av era böner vill vi bringa till de nordliga länderna ett större agerande av vår kärlek, inte alltid som fysisk snö även om ni skulle önska det, men också som den andliga välsignelse som vill höja er till nya nivåer av Guds självmedvetande på er väg hem till Guds hjärta.

Såsom Jorden roterar runt solen varje år, reser vi från Nord och till Syd, från de arktiska regionerna till de antarktiska regionerna, för att leverera andetag av den



Helige Ande, genom snön som kommer. Och vi arbetar med alla elementarstyrkor och naturens devor för förvandlingen av det som kan bli konsumerat av trögheten buren inuti atmosfären. För ni förstår det som mänskligheten sänder ut och sprider av alla slags ogynnsamma vibrationer och mörker måste ta vägen någonstans. Och vi väljer att fånga de misskvalificerade essenserna, rena dem och sedan returnera dem till Jorden genom elementar- livet, på ett sådant sätt att mänskligheten inte ens vet om vår eller elementarernas närvaro, men ändå kan mottaga välsignelsen av vårt givande och vår service till livet.

Renhetens eld, välsignade vänner, är en utstrålning som alla borde känna till och söka ära och accelerera inom sig själva. För renhetens flamma inom er, är som det modersljus som höjer sig längs spinalens altare och som kommer att assistera er till att vinna det strålande ljuset som förbereder er för möjligheten till er himmelfärd. Och när ni förstår renhetens natur som självaste andetag av den Gudomliga Modern och strömmarna av flytande förtunnat eldsljus som stiger upp genom era chakran och ger näring, renar och strålar ut det ljuset genom alla kanaler av er varelse - även det som mystikerna har sett som meridianerna, då kommer ni att förstå den essentiella naturen av er egen gudomlighet och skapelse, som tillåter den utstrålningen att helt och hållet manifesteras genom er som ett skinande ljus som också välsignar Jorden och dess evolutioner.

Varje gång ett barn eller en Guds son eller dotter vaknar upp och ljuset är stimulerat inom den personen, är det en ny glöd av Anden. Detta ser ni ofta i ansiktet på helgonen som en gloria av eld. Jag ser, älskade vänner, att många av er nu skiner som dessa helgon på Jorden, genom er hängivelse, er uthållighet och er kärlek. Fortsätt med att ge heliga mantras, böner och sånger, för ljuset som ni bär på vägnar av många evolutioner, även utanför Skandinavien, är verkligen stort. Och ni är för Sanat Kumara och Lady Venus bägare av skönhet och helighet för många själar, som söker er på inre plan för den andliga näring som ni så väl känner till i vår närvaro och när ni ber.

Vi kommer för att förära detta land med vår påtagliga verklighet i denna stund. Förstå, O människor, det nya ljuset av renhet inom er. Kasta ut mörkret från gångna tider och känslan av ovärdighet som har varit en tyngd på era själar genom inkarnationer. Ni är Gudar om ni väljer att vara det, O människor. Välj klokt att bära ljuset i varelsens bägare genom att hålla era lampor fyllda med den heliga oljan av glädje och enhet med er Gud.

Vi är Snow King och Snow Queen och vi står nu här för att välsigna de av er, som har varit trofasta till era äktenskapslöften i detta livet. Kom nu fram och mottag den rena vita essensen, himlens balsam, Herrens olja, för ert beskydd och försegling tills dagen av er himmelfärd i ljuset, då ni också kommer att till fullo förstå det som vi kommer med idag.

I namnet av den Gudomliga Modern, I namnet av Shakti, av Herren Alpha, O Omega, använd oss som era instrument då vi välsignar era barn denna dag.

\* Deva; andlig varelse som finns i naturen.

