

Älskade Saint Germain
David C. Lewis
July 4, 2006 8:29 - 8:56 pm MDT
Grand Targhee Resort
Alta, Wyoming

Frihetens Vänner,

Jag Är sannerligen tacksam till alla er som har givit gensvar till de uppstigna Mästarnas hjärtan, som har kommit till denna sammankomst och som förhöjer era liv dagligen genom åkallan av den heliga elden som ni har engagerat och vilken ni har gjort verklig dag efter dag i era liv och i er tjänst till ljuset. Därför omger många Uppstigna Mästare denna grupp och var och en av dem håller i ett kosmiskt tomtebloss som får sin kraft från tacksamhetens flamma som ni har överfört genom givandet från era hjärtan, och inte bara under detta evenemang utan varje dag.

Därför vill vi tända en eld runt jorden och den börjar här, i Grand Tetons, i närvaron av många Uppstigna Mästare som varit i rådsamling. Och de som ingår i det Karmiska rådet såsom min tvillingsjäl Portia, är ivriga att motta era brev denna kväll. Även om de dokumenterande änglarna redan har läst era brev, så har inte det Karmiska Rådet mottagit breven i sina rådslokaler i denna stund, därför ber jag nu att dessa brev förs fram till altaret.

Saint Germain's välsignelse av breven till det Karmiska Rådet.

Jag, Saint Germain, välsignar nu dessa brev från dessa hjärtan, för helig syfte i ljuset vilka är brevens avsikt. Jag ber nu att de dokumenterande änglarna mottar breven och för dem till det Stora Karmiska Rådets lokaler vid the Grand Teton Retreat i de eteriska oktaverna. För även under dessa sista dikteringar, välsignade hjärtan, så svarar det Karmiska Rådet omedelbart å era vägnar, för som ni känner till så finns det ingen tid eller rum i himmelriket, och innan ni ropar så är svaret er givet.

Och, härmed, så mottar änglarna breven med era önskemål, även innan de överlämnas till den heliga elden. Varje brev öppnas nu i närvaro av det Karmiska Rådet och vi kommer inom kort att få veta som vi ska veta. Tack så mycket.

Välsignade hjärtan av eld, Jag Är Tacksam för allt som Gud har tilldelat mig, först och främst livets flamma och möjligheten att vara en tjänande son till den allra Högste. Och jag har känt i varje älskvärd tanke, i varje hjärtlig sång, i varje vinnande leende och i de kontakter som ni har skapat med hjärtvänner under veckan och denna helg, en stigande impuls av frihetens heliga eld i era själar, som expanderar i era hjärtan, som välsignar denna planet med ett nyfunnet ljus, vilken sannerligen kommer att vinna många mirakler mot den slutliga planen för världens frihet.

Jag har nyligen pratat med min Guru, the Great Divine Director, och vi har tagit fram en handlingsplan för att samarbeta direkt med styrelsen i Hearts Center både på inre och yttre plan. Det är så här kära vänner, som grundläggare i denna ljusets rörelse, så är vi alltid närvarande med budbärarna och de som hängiver sig åt detta heliga



uppdrag. Och de av er som dagligen åkallar den heliga elden, ni erhåller också vår varaktiga närvaro bland er så länge ni kan behålla harmonien som bär upp närvaron av vår kärlek.

Under tidigare dispensationer där disharmoni har uppstått, har vi varit tvungna att återkalla vår direkta närvaro och överskuggandet av ledarskapet och individer, utom för de som var trogna till frihetens sak och som har behållit det ljuset genom en accelererad hängivenhet som underhållit flammen på en mycket hög nivå.


Därför vill vi inte på något vis att dispensationerna och beviljningarna av ljus som vi har kommit för att strida för, för er skull, ska trampas på eller slösas bort på något sätt, välsignade vänner. Morya har i egen person delat med er det som han lade fram inför det Kosmiska Råden, nämligen det totala samlade momentum av era hjärtans lågor och kausal kroppar, eftersom den förra dispensationen och sponsorskap gick förlorad, vad annars kunde han göra än att lita på de 'sanna-blå' i vilka lågan fortfarande brinner klart och från vilka han kan kalla på, och som svarar och svarar på ett sådant dynamiskt sätt att våra planer drivs framåt. Därför, när vi mottar ljus finns det en skyldighet att använda ljuset för det högsta syftet för vilket det var avsett och är avsett.

Och därför, meditera på ljusets essens som ni dagligen mottar, för när ni förstår och blir mer sensitiva för pulsarna i den andliga elden vilken dagligen flödar från er Närvaro, förstår ni sannerligen vad som behövs timme för timme, dag för dag, inte bara för hur ni ska fullfölja era personliga livs planer men även avsikten med denna ljusets rörelse och arbetet tillsammans.

Ni förstår att som en rörelse, som Cosmos har förklarat, kan ni inte lita på en enda ekvation för att upprätthålla hela rörelsen, utan ni måste alltid vara uppmärksamma på att hela tiden mottaga inspiration. För det som erfordras i ena stunden, gäller inte i nästa, eftersom ni konstant stiger i ert medvetande till nya nivåer och måste ta det som ni uppnått och blivit på varje ny avklarad nivå och tillämpa det för att likt en katapult nå till ännu högre nivåer, välsignade hjärtan.

Varför? Även Morya och Jag behövde utbildning från Elohim och kosmiska varelser för att utföra en kosmisk varelses ämbete innan vi fick denna dispensation för att upprätthålla den nya nivå av insikter och kunskaper. Och detta är sant för er alla i livets klassrum. Ni måste konstant sträva efter att nå er egen framgång, och när ni har nått en viss nivå och komfortabelt kan kvarhålla energin, kraften och färdigheterna, då kommer vi naturligtvis för att ge er mer ljus, fler initieringar och mer eld. Bli inte förvånad om era liv som förändras vecka för vecka, månad för månad, inte är så komfortabelt längre. Vi föreslår att er soffa därhemma, om ni inte misstycker, blir den 'heta platsen' när ni fortsätter era meditationer och er utstråling tillsammans med oss.

Därför välsignade vänner, önskar jag att läsa Heart Centers Deklaration för Andlig Frihet. Lyssna noga. Absorbera dessa ord som var inspirerade från oss till våra styrelsemedlemmar. Lägg in dem i er själs innersta. Och om ni kan memorera delar eller hela dokumentet, kommer det att hjälpa er att förmedla själva essensen till



nyttillkomna själar vad denna rörelse handlar om. För genom att läsa eller höra dessa ord vill själarna komma i samklang med kosmiska koncept och förståelse vilket de redan är känt med i det inre, då de har besökt det Stora Vita Brödraskapets retreat, där vi har väglett själarna om deras mission.

Vår Deklaration för Andlig Frihet

Vi, ljusbärare från Hearts Center, förenas i glädje med att fortsätta alla tiders heliga arbete, genom att dagligen och ständigt uppenbara de Uppstigna Mästarnas meddelanden, som getts åt deras smorda budbärare. Vi tjänar allt liv på jorden, vi ger vårt hjärta för världens frihet och för ut Saint Germain's och Portias planer för Vattumannens Gyllene Tidsålder, en tid i fred, harmoni, glädje och skönhet.

The Hearts Centers är pulserande samhällen med glädjefylld kamratskap och kärlek. Fylld med närvaron av den Heliga Ande, är dessa centers rund jorden platser där den heliga elden åkallas för att omvandla vårt liv och vår planet.

Vi välkomnar alla sanningens sökare, respekterar deras begåvning och religiösa bakgrund och vi erbjuder andliga övningar, utbildningsprogram och kamratskap för att öka deras utveckling i studier av den djupare mystiska undervisningen från världens större religioner. Våra händer och hjärtan sträcker sig mot alla och envar.

Vi lever efter den Gyllene Regeln och respekterar varje individs rätt att bestämma över sin egen takt av andlig utveckling. Vi kämpar för varje individs frihet att göra sina egna genomtänkta politiska och sociala val. Vi lär hur man ska leva i harmoni med sina medmänniskor och med deltagande vishet, och att överlämna sig åt Guds vilja, vi erbjuder ödmjukt all kunskap och utbildning som vi har till fördel till alla.

Vi talar och tjänar med vänlighet och älskvärdhet. Oberoende av ålder, kultur, position eller ekonomisk ställning, så upprätthåller vi det gudomliga inom var och en, så att den gyllene tidsåldern skyndsamt kommer. Vi är engagerade i en återuppbyggnad av skönhet och kultur som omvandlar våra liv, för jorden närmare mot Guds ursprungliga plan genom att göra de Uppstigna Mästarnas undervisning till en guldgruva, för alla att läsa i all tillgänglig media och teknologi, så väl som genom konferenser, pilgrimsfärder, healing seminarier och Heartstreaming™ sessioner världen runt.

Vi stödjer den Gyllene Tidsålderns koncept om ekonomi och energiandvändning. Därför uppmuntrar vi praktikserandet av sådant såsom yoga, Tai Chi, Qi gong, Fot Zonerapi, wholistic medicin och medveten förtäring av hälsosam mat. Vi förstår vikten av att samarbeta med denna planets ekologi, eftersom vår andliga och fysiska hälsa är sammanlänkad med planeten.

Vidare tror vi att den harmoni som vi äger infinner sig vid intonering med vår individuella gudomliga närvaro när vi intar en lyssnande attityd. I samarbete med himmelska mästare, änglar och andar i naturen får vi assistans med att få en närmare kontakt med Gud. Vi praktiserar andliga vetenskaper såsom, meditation, böner, mantra, visualiseringar, sånger och ritualer för att höja vår samklang och

välsignar allt liv. Och vi utövar helig darshan med de uppstigna mästarna.

Med en förståelse av betydelsen av den heliga familjen som basen och plattformen för själens utveckling, så stödjer the Hearts Center, Meru Learning Centers. Dessa lärocentra är tillägnade själar till barn för utbildning gällande kosmiska principer för att uppnå en kontakt med sin inre lärare. Vattumannens tidsålder och dess modell för utbildning kräver en miljö för föräldrarna så att de kan arbeta sida vid sida med sina barn genom ett fritt val, en andlig praktisk läroplan utarbetad för andliga lektioner, meditationer och olika praktiska och kreativa tillämpningar av kosmisk lag.

Dessa övningar utgör en ram för den bästa utbildningen och kultur som utvecklar själens inre potential för varje barn i sin egen Zone of Proximal Development. En källa med riktlinjer till kunskap och föräldraskap finns tillgängligt för alla föräldrar och lärare. Interaktiva workshops uppförs runt om i världen.

Meru University är en modern mysterieskola som stödjer den andliga utvecklingen av själen. Universitetet är tillägnat för spridning av tidlös visdom och pågående uppenbarelser genom kurser, seminarier, workshops, publikationer och olika projekt. Universitetet hjälper alla sökande att förstå både den gamla och nyare undervisningen från öst och väst, som har bringats till liv med klagörande kommentarer genom de uppstigna mästarna. Våra program är en öppen dörr för alla sökande att få vandra och samtala dagligen med de uppstigna mästarna, som förbereder våra elever till att bli andliga ledare, lärare och ambassadörer av gudomlig kärlek-visdom till världen.

Hearts Center främjar avataren för Vattumannens tidsålder, Saint Germain's uppdrag och hans lära om helig alkemi för upplyftandet av oss själva och vår planet. Genom the Violet Joy Solution™, hans kraftfulla gåva för andlig transmutering, bevittnar kraften i förlåtelse, nåd och frihet. Genom att studera och dagligen använda den violetta elden, söker vi självtransformation, vilket i sin tur transformerar världen.

Vid Heart Centers, tangerar himmelen jorden och binder samman hjärtan runt om i världen. Våra kära mästare engagerar sig tillsammans med oss i ett heligt utbyte av kärlek och visdomens eldar och våra bågare flödar över i tacksamhet eftersom vi lever i den verkligheten av kosmiskt utbyte. Vår största glädje och djupaste önskan är att få dela detta elixir med alla som söker andlig frihet. Ja, kärlek-visdom är själva elixiret i Heart Center [Åhörarna applåderar]

Välsignade Vänner, jag mottar er tacksamhet, förstärker den med kosmiska alkemiska eldar från mitt hjärta och återsänder den till er, för er seger för er personliga mission i detta livet. Såsom den pliktrogna dagen den 4 juli, 1776 så kallar på er, var och en, om ni av fri vilja vill skriva under detta dokument. Så härmed, kära hjärtan, kom fram nu och skänk ert andliga stöd bekräftat med er underskrift vilket bekräftas av detta team. Och genom denna kraft av eld som ni lovar att bära i allt ert arbete och service, så kommer sannerligen denna vision för jorden genom denna aktivitet att lyckas, må Gud hjälpa mig.

Kom fram nu välsignade vänner. Först, på denna sida, varje styrelsemedlem i ordern



såsom sin tilldelade placering runt klockan, kom fram. [Församlingens medlemmar skriver sina namn på dokumentet]

Jag Saint Germain, lägger på altaret till det Stora Karmiska Rådet denna kväll, detta intyg och denna ljusets rörelses planer, som är underskrivet av dessa själar, O Gud. Detta är vår högsta gåva till Er, O majestätiska råd. Tag nu detta ödmjuka erbjudande, motta det och vet, att vi är trogna varje ord i detta dokument och dess fullgörande i tid och rum, och i Nuets tid och rum. Tack så mycket, O änglar, för att ni tager emot denna, vår gåva. Jag ber er nu, välsignade vänner, att resa er i närvaro av min Guru, the Great Divine Director.