

The Arts Center
Moder Maria
05 januari 2007
Älskade Moder Maria
David C. Lewis
5 januari 2007 7:49-8:18 am MST Källa Retreat
Emigrant, Montana

Skapelsens Vetenskap: den Heligaste Vetenskap Männkligheten kan känna till Ädla hjärtan i vilka det brinner ljus av kristallstrålning, glödande och i änglars andedräkt, kommer jag in i helgedomen i era hjärtan denna dag. I mildhet av att du är den du är, finns det manifesterat ett sådant förbluffande ärorikt ljus att även änglarna kommer till den som har förädlat den heliga elden inom sig för att bevittna den strålande flammen i innersta kärnan av självet.

Älskade, tänk på när ni vistades i moderns livmoder, innan ni blev ett barn, vilket mirakel er tillväxt är, från en enda cell sammansmältande med en annan, utvecklas ni till att bli en Guds- medvetande varelse. Ni förstår, även i själva essensen av den enda cellen, var ni alla en omanifesterad potential, vibrerande som en medvetenhet av ljus. När Alfa och Omega principen började att forma tai chi kraften av ljus, startade den kreativa gnistan. Formandet av den fysiska kroppen runt själens potential av den ni är, började på nytt inom er moders livmoder. Även om hon i den stunden inte var fullt medveten om er essentiella natur inom sig, var redan i själva frösådden av er, genom essensen av både er far och mor, ett nytt ljus och en ny gnista manifesterad.

Åh, om männkligheten bara kunde känna och se med sin inre syn, undret som sker i denna process av åter-skapande, vid varje befruktning, så skulle det inte finnas något tvivel om vad som är rättfärdigt när det gäller beskyddet av liv tills det är fullt manifesterat genom mamman.

Jag för er tillbaka till denna solarmedvetenhet så att ni kan förstå de allra första principerna för skapelsen. För ni ser, innan ni åter uppstiger till hjärtat av Gud, de första frukterna av ert varande som en andlig gnista måste slutligen fullkomnas i den dimension där ni vistats innan det nya du som en framväxande Kristus, fullbordas som en uppstigen. Därför är det ett samspel mellan kosmiska energier, där det finns en död i det gamla och födelsen av det nya samtidigt. Även om ni fortfarande lever i eteriska planet innan ni förkroppsligas, från det perspektivet, dör ni också från den världen när ni föds in i den fysiska verkligheten som ett barn på Jorden.

Således finns det en cykel av energi. För ni vet att materia inte kan skapas ur ingenting, och energi vibrerar och existerar. Därför kanske ni frågar varifrån själen skapades från begynnelsen? Om ni spårar detta tillbaka, kommer ni naturligt att se att ni är av och från Gud. För var annars kan man komma ifrån, om inte från den första orsaken av varande, ljuset av den ende Gudens närvaro, ur vilket allt uppstod? Genom den Gudomliga säden är du skapad. Och när Alfa uttryckte sig själv på Omega dimensionen, då började verkligheten i detta ert plan.

Männkligheten missförstod denna heliga vetenskap och process, och därför har de kommit fram till sina egna slutsatser om hur [och när] livet börjar. De säger att livet inte helt börjar i livmodern eftersom barnet inte är i den egna medvetenheten förrän det vuxit fram ur moderns livmoder. Och jag säger er, nej, detta är inte sant eftersom

er självmedvetenhet, som en kreativ essens från hjärtat av Gud började redan vid den ursprungliga avelsen av Gud, välsignade.

Därför, när börjar livet? Det börjar i begynnelsen och före begynnelsen i Anden av den Ende. Ni kan ta det här till en nivå av förståelse för att även om era fysiska föräldrar, genom önskan, sökte förena sig själva, var det genom deras tankeprocesser och lust att gå samman, själva skapandet av ett begrepp om kärlek som slutligen manifesteras i den fysiska form ni är. Så även här, välsignade, för dem som förstår den heliga vetenskapens tanke och sinne fanns befruktningen innan utformningen.

Forskare av Anden är vi. Ni måste också uppfatta med varje tanke och varje känsla, vid varje rörelse av energi inom er, att ni alltid skapar och återskapar på många olika nivåer av medvetenhet. När ni inträder i Närvaron och förståelsen av Guds natur, kommer ni att se att denna kreativa process i rörelse och energins cirkulering, är den obefläckade avelsen genom allt som ni gör, tänker och säger varje ögonblick, av vem ni är i Gud.

Om vi skall få en ny värld av fred, frihet och upplysning, varför inte manifesteras det först inom er själva och sedan inom allt liv, ögonblick för ögonblick? Ni förstår, den verklighet som ni är, manifesteras ständigt genom era tankar och er medvetenhet, och ändå förringar ni ofta er själva som mindre än den fulla potentialen av vem ni är. För ni har vändats i tidigare misstag som ni uppfattat på denna nivå, och sedan, via er uppmärksamhet på det förflutnas överklighet, blir er energi fasthållen i ett tankesätt och en matris som inte tillåter er att blomma ut i er fulla Gudspotential, ögonblick för ögonblick.

Vetenskapen om skapandet är den mest heliga vetenskap som mänskligheten kan känna till. Ändå tar de för givet, miraklet av denna process inom sig själva och sitt eget varande, och tror sig vara på en mycket hög utvecklingsnivå genom sin egen medvetenhet. Och ändå uppstår samma vibration och utformning på alla nivåer i skapandet samtidigt genom allt skapat liv som är konstant i ett tillstånd av återskapande och upprepning, ögonblick för ögonblick.

Heligheten i livet inom hela den förunderliga skapelsen, välsignade, kommer ni att erfara när ni går in i en ny förståelse av denna heliga vetenskap. Och när många fler bland människorna uppfattar med nya ögon, betydelsen av denna vetenskap, då kommer det fullkomliga ljuset av alla skapade varelser att manifesteras i sin fulla potential, och ni kommer att se en ny värld vibrera. Ni kan vara er fulla potential även nu om ni drar er tillbaka och mediterar och flödar i denna nya nivå av kosmisk närvaro som ni är.

Det är helt enkelt en fråga om ett skifte av medvetande för er att behålla i denna punkt av verkligheten som en ständig medskapare med hela den universella Närvaron av Gud. Om ni ser allt som energi, då blir allt, välsignade, som ni behöver och kan tänka er inom möjlighetens ramar, ögonblickligen förverkligat. Vad än ni behöver som är rättvist och rättfärdigt i ert liv, kan ni framkalla ur den universella substansen av tanke såsom Gud eftersom det egentligen är en del av er själva. Detta är det stora mysterium som helgonen och De vise samt alkemisterna försökt att helt förstå och anamma och som ni, som känner närvaro av vår kärlek, också kan komma att till fullo förstå när ni börjar att

praktisera denna heliga vetenskap av medskapande.

Anledningen till att barn är så hedrade, eller borde vara, är att de naturligt förstår denna process, så nyligen komma från moderns livmoder där de inte motsätter sig den egna processen av återskapande inom sin mor utan bara var som de var och genom att dra tillbaka energin genom sammanblandningen av blodet hos modern inom sig själva och placenta, allt som behövdes för deras fulla tillväxtpotential bara strömmade in i deras varelse tills den dag som cyklerna slutfördes och de kom tillbaka [som ett spädbarn.]

Se på er själva som barn på nytt. Om ni skulle känna er yngre och se yngre ut, som många av er gärna vill göra, så kan andra se på er såsom ni önskar, ni stiger helt enkelt in i ljuset av ert inre barn än en gång, betraktande genom dessa strålande ögon världen som underbar, vacker, orörd, strålande. Och med er nyfunna anda av glädje och förväntan så kommer naturligtvis även er hud att lysa med ett skimmer och strålning som hos ett barn. Era ögon kommer att bli klarare, men viktigast är att mjukheten och styrkan i ert hjärta kommer tillbaka. Och ni kommer att uppfatta ert eget Gudomliga själv som ett barn av Guds hjärta mer fullkomligt.

Då jag mediterade varje dag när det välsignade barnet, Jesus, var i min livmoder, så kom till mig mycket av det som jag har delat med er denna morgon, både från mitt eget högre själv och med inspiration av ärkeängeln Gabriel och min tvillingsjäl, Rafael. Denna vetenskap måste vara känd av alla blivande mödrar, för när de kan uppfatta Guds ära inom sig, avslöjas okunskapen och vad ni kallar "rätten till liv" kommer tillbaka på Jorden. Sedan kommer alla de processer av mänskighetens medskapande med Gud genom naturen och genom era liv att återgå till balans, harmoni, och det kommer att bli fred på Jorden.

Så den här dagen återvänder vi till dessa första principer som måste förstås, och det börjar i moderns hjärta. För hon är den stora ruvande som känner naturens gång och skapandet inom sig. Alla fäder måste stödja och försvara och skydda livet inom sin hustru som Joseph gjorde med mig, vara inkännande för energicyklerna och tillväxtprocessen, stödjande på alla sätt och ha förståelse för den blivande moderns behov. Därför måste även männen undervisas i denna vetenskap för att helt anamma den och förbereda samt hjälpa sin älskade för den kommande heliga födelsen.

Ni har kallat mig "Moder" Maria. Andra har kallat mig "Jungfrun". Jag föredrar beteckningen "Moder". Nu denna dag vet ni varför, välsignade, för såsom en mor tillåter jag alltid Gud att uttrycka sig genom mitt medvetande, genom min aura, varje dag, åt allt liv.

Jag förseglar er i den kreativa elden i ert eget varande som Gud i manifestation. Gud välsignar er, håller er alltid i sina händer av barmhärtighet och nåd.