



Mighty Victory
David Lewis
Bollnäs 5 aug 2011

Trodde ni att jag inte skulle komma, även om jag inte står i programmet? Jag är här!
Och jag begär er seger! Er seger! Er seger! Er seger! Er seger! Er seger! Din! Din!
Din! Din! Din! Din! Din! Din! Din! Din! Din! Din! Din! Din! Din! Din! Din! Din! Och din seger!
Ni välsignade, Det finns ingen annan väg än seger för oss, eller hur? (Ja) Bilda
därför en cirkel här och känn pulseringar från var och ens hjärta av kärlek genom
denna eldscirkel när vi förseglar detta seminarium här och nu.

Med kärlek vinner vi allt. Med kärlek är vi alltid segerrika. Med kärlek känner vi
varandra som andliga varelser, som heliga bröder och systrar av ljus. Välsignade
vänner, kärlek är nyckeln till er seger. Kom ihåg det. Omhulda varje hjärta i detta
sällskap. Se på var och en med stor och hög vördnad, som ni skulle se på ett nyfött
barn. Känn impulsen och de kosmiska vågorna av energi som flödar från var och ens
källa, från Guds närvaron, kausalkroppen för var och en. Och titta inte alls på det
yttre självet. Utan se på den lysande elden hos den personens verklighet.

Genom detta ska ni veta er seger som ett kollektiv, som ett folk, som en nation, och
som ljusbärare på denna jord. Jag, Mighty Victory, investerar en kvot av min eld
inom er egen vision och accepterande av kärlek för varandra inom era hjärtan. För,
som Jesus sade: "Älska varandra som jag har älskat er." Därför befäller jag, Mighty
Victory, er att älska varandra som jag, Mighty Victory, älskar er i den segerrika
spiralen av ljus som är er, därför att ni är den ni är i Gud. Därför låt oss säga: Victory!
Victory! Victory! Victory! Victory! Victory! Victory! Victory! Victory! Victory! Victory!
Victory! Victory! Victory! Victory! Victory! Victory! Nu och för alltid, Amen (Amen)