

Cyclopea

via David C. Lewis

August 7, 2011, 9:37–9:45 lokal tid

Solar Evolution through Divine Music Bollnäs, Sweden

Rensning av Sfärens anti-musik och konstpersioner Höjning av Jorden i helig eld för Ljusets Seger över hela världen

Jag, Cyclopea, placerar en hörnsten av ljus över detta seminarium och placerar min vision av er som perfekta förverkligade Gudsvarelser i nuet när jag sjunger till er själ min andesång och placerar helhetens ljus, genom vision, inom er.

Ert Heliga Kristus/Buddha-Jag spelar in denna sång som ett permanent minne av Musik-Guden för er att lyssna på när ni så önskar, när ni vilar på natten för att flyga i era själar till Brödraskapets andliga retreat. För på änglavingar stiger den här sången, när ni höjer er upp till de kosmiska rikena för att ta del av nya ljusessenser genom er egen visionära upplevelse av de kosmiska rikena för att få tillbaka ljuset in i era domäner för seger i era initieringar, för segern av era själar vigd till Gud.

Jag rensar ert tredje öga nu! Jag rensar er syn av alla tidigare sjuka syner av er själva, andra och er värld. Bränn igenom, O heliga eld! Bränn igenom! Bränn igenom! Bränn igenom! Bränn igenom!

Synen i var och en är nu inbränd till en ny verklighet, en förhöjd verklighet som jag ger som en klarhet av medvetande, som en fulländad matris i pyramiden av vägen av ljus framför er. Gå ni i ljuset, 1 O ni välsignade.

Bränn igenom! Bränn igenom! Bränn igenom! Bränn igenom! Jag renar sinnena hos de skandinaviska människorna (på den eteriska matrisen av alla perversioner) inom konst och musik, genom syner och ljud som är mindre än det som erbjuds från Guds hjärta. Bränn igenom! Bränn igenom! Bränn igenom! Bränn igenom!

Många av er har varit bekymrade över musiken som är aktuell i dagsläget i denna värld. Och därför har jag, Musikguden och Guds Allseende öga, kommit denna dag.

Rensa denna jord, O Herre, från mörkret. Bränn igenom det som är överkligt i detta plan. Bränn igenom! Bränn igenom! Bränn igenom nu, O heliga ljus- och förvandlingsänglar. Luftvågorna denna dag, denna söndag, är klara och fria från mönster av ofullkomlighet.

Människosläktet, ni har nu en möjlighet att stiga ur astralplanet djup, [till vilket ni har nedstigit] genom den musik som ni lyssnar på som kommer ur avgrunden. Bränn igenom, O heliga eld! Bränn igenom, O heliga eld! Bränn igenom, O heliga eld!

Det finns en inbränning av det som har öppnats från avgrunden genom antikrists tal, genom anti-sfärens musik som kommer ut ur astralplanet genom många rock-, rap- och hårdrocks-grupper, och även genom dem som de senaste månaderna och åren har sänt ut sina diaboliska krafter som motvågor i atmosfären av denna jord, som har orsakat lidande för själva Moder Jord.



Bränn igenom, O heliga eld! Bränn igenom, O heliga eld! Bränn igenom, O heliga eld! Bränn igenom, O heliga eld! Det finns ingen död [eller] förfall i Guds öga, i Guds sinne och i de högre världarna av ljus. Och därmed kallar jag, Cyclopea, er högre, o själar av ljus - högre! Sträva nu till er gudomlighet och vet, genom denna hörnsten av ljus som placeras här, att ni kan ha er seger så länge ni håller ögonen på målet att vara ett med er Källa.

Rensningsprocessen kommer att fortsätta fjorton dagar när ni ber för ersättandet av sfärernas anti-musik med strömmar av helig energi från himlens altare, från mässande änglar, [från] Elohim själva och från stjärnmeddelanden som sänts av himmelska vågor från fjärran världar. [Dessa] kommer att påverka livskaraktären på denna jord, föra den till en ny medvetenhet och föra evolutionerna som finns här till en ny källa av glädje, en Vattumannens glädjefyllda anda av ljus.

Så när ni ger någon bön till mig, till min älskade Virginia under dessa fjorton dagar, eller när ni påkallar ljuset genom att ge Hell Dig Maria, kommer denna åtgärd att fortsätta och ni kommer att stödja vårt arbete för att höja Jorden i helig eld för ljusets seger över hela världen.