

Beloved Queen of Light
David C. Lewis
August 8, 2008
A New Spiral of Freedom for Scandinavia
Bollnäs, Sweden

Öppnandet av Queen of Lights, Ljusdrottningens, Retreat En Helig Procession genom ett Nytt Eteriskt retreat över Sverige

Högst välsignade och älskade, Det är min stora glädje att vara med er i Sverige denna dag och ge ett tecken på min uppskattning för de två och de många som kommit för att bevittna öppnandet av mitt retreat. Tusentals änglar och mästervarelser har gått i procession hit, var och en bärande en ljuskandelaber och andra ornament och fokus, som nu placeras av närvarande änglar på olika altare och inom helgedomar av ljus i detta retreat. Försiktigt placeras de ut. Nådefullt erbjuds och tas dessa emot. Och ni, var och en, som ett vittne kan också se denna stora händelse på inre plan när retreatets portar nu öppnas och var och en tittar in för att se hur denna nya stad av ljus ser ut.

Jag tar med er i era högre kroppar för att gå i procession med oss nu, när vi observerar allt som änglarna under min vägledning har uppnått under dessa 18 månaderna och mer, i skapandet av denna stad av ljus. Se hur ett rum är dedikerat för att nära ungdomen i renhetens och ljusets flamma, hur ett annat är dedikerat för att rena tidigare avtryck från tidigare liv, med en kopia av den stora skärmen på vilken lärjungar kan se dessa liv under vägledning av protokollförande änglar och deras sponsrande mästare, för att bestämma hur de kan upplösa det som varit och gå vidare till framtidens ära.

Se hur andra rum är dedikerade till att studera andens psykologi och nya metoder för att åstadkomma större medvetenhet, större förståelse av sinnet, av Guds sinne och hur vi kan tillförsäkra den högsta utkomsten för själar genom inspiration – genom deras samvete till deras yttre sinnen – av vad som kommer att föra dem till medvetandets högre fält och nivåer. Se hur olika rum också är dedikerade till att assistera själen att utveckla – likt en pärla som utvecklas – en större känsla av värdighet, då denna är Gudslärd i himlens värderingar, regler och principer – och om den levtt ett liv dedikerat till heligt tjänande förs till en förståelse av ljusets väg, av stigen av Luz.

Var och en av Andens boningar har sitt syfte och ni kan upptäcka under kommande dagar och veckor, då ni ber om att bli tagna till retreatet, hur ni kan delta i det heliga givandet som vi erbjuder, och uppnå starkare band mellan er själ och er ande varigenom det blir den fulla ljusintegrationen inom alla era nivåer – kropp, sinne och själ; hjärta och ande.

Ni välsignade, då jag har inspirerat budbäraren att ge er en vink om syftet med er sammankomst och öppnandet av detta retreat, har ni känt mitt hjärtas stora glädje, och glädjen från många änglar och uppstigna varelser och om varför ni kallades, var och en, att delta i denna ljusalkemi. Det är sannerligen ett andens bröllop inom er

som sker dag för dag. Är inte detta vackert att förstå och skåda, ni välsignade, hur mycket Gud älskar er, hur ni är värdefulla och uppskattade? Detta, i och av sig själv, är för många själar nyckeln till deras resning från dödlighet till en förståelse om vad som är viktigt i livet; glädjen att erfara Gud inom sig själv.

Sannerligen, ni välsignade, var gång ni drömmer om den himmelska världen, så drar den himmelska världen er till sitt hjärta. Var gång ni tänker på Gud, så kommer Gud som ande till er, vindlande en ny ljusspiral runt er i stor glädje, så att ni kan förstå ert inre syfte, liksom detta också kan uttryckas i ert yttre liv.

Eckhart Tolles undervisning har fört till världen en större förståelse om detta syfte, så jag tar möjligheten att rekommendera till var en och av er boken *The New Earth* (Den Nya Jorden). För ni förstår, detta är de uppstigna skarornas vision: att vi dag för dag och hjärta för hjärta tillsammans väver och skapar detta nya världsmedvetande genom andens frekvenser som flödar genom varje hängiven som vaknar upp till den Gudomliga Givarens eviga möjligheter inom Självetts kär.

Ni är så uppskattade av himlen, så mycket mer än ni förstår. Och om ni dagligen i er innersta essens kunde känna denna högsta uppskattning av er Gudsidentitet, skulle inget någonsin kunna ta er från Ljusets stig eller avleda er från det fulla accepterandet av ert varande i Gud. Se er själva nu som den värdefulla pärlan, ni välsignade. Ni är pärlan som mästaren pratar om i sin liknelse. Ni är Guds renhet som den gudomlige upplyfter i sitt inre öga, i den fullkomliga visionen.

Och när ni accepterar ljusets utstrålning som emanerar från ert eget pärlmedvetande, då känner och förstår allt liv skönheten i er som Gudsförverkligade, i processen att poleras litet mer varje dag, att skina litet klarare varje timma. Detta är ert gudomliga kall. Detta är ert heliga ämbete – att bli Gudslärda, att bli Gudsburna. Och genom ljusets utstrålning flödande genom er som en kristallvarelse, kan ni dela essensen i ert personliga uttryck av Gudomlighet till allt liv här nedan.

Sannerligen, ni välsignade, vår kärleks gemensamma alkemi är stor och synergin och styrkan i vår förening av många pärlor i det större halsbandet av ljus som bärs av änglar skapar det säkra bandet av broderskap och systemskap, som sannerligen visar på vår enhetliga kedja i hierarkin, pärla för pärla för pärla, som sträcker sig genom kosmos.

Jag bär nu detta pärlhalsband, bestående av ljusessens från var och en av er. Och i min meditation i himlavärlden och när jag ger mina böner till renhet och ljus och när pärlorna passerar mina händer och fingrar, känner jag essensen av vem ni är, ni välsignade, när denna dyrbara pärla – prickar på er, ser er och känner er gudomliga personlighets vibrationsnyckel, när om så bara för ett ögonblick ert ljus passerar genom mig och mitt ljus passerar genom er.

Mina änglar tillhandahåller er nu en kopia av detta pärlhalsband. Och oavsett om du är man eller kvinna är det ditt att bära på själens nivå för att själen är Guds feminina potential. Och därför, när ni besöker mitt retreat i er högre kropp, glöm inte att ta ut pärlhalsbandet ur fickan, eller från byrålådan och träd det över ert huvud, med ett



heligt knäppe av guld och bär det i ära, i ära när ni kommer för att ta emot mer av
renhetens ljus, ljuset av Luz, älskade hjärtan.

Jag ber nu om att vi tillsammans lyssnar på sången Alchemy of Love. För i vävandet
av Venus trådar, i venusiansk kärlek som finns i denna melodi, kommer det att bli ett
starkare band av våra hjärtan tillsammans. Det kommer att skapas en större andlig
mötesplats för våra själar för det heliga syftet att uppfylla Sanat Kumaras och Lady
Venus uråldriga dröm, där allt liv på Jorden reses och alla fullgör sitt gudomliga syfte
med att leva här.

Ja, låt denna alkemi från våra hjärtans eld göra stolthetens höna till ödmjukhetens
fjäder. Låt den göra tvivlets höna till trons fjäder. Låt den uppnå sitt perfekta arbete
på alla sätt i våra liv, så att Gud äras i allt vi tänker, känner, hör, säger och gör; så att
alla rör sig i denna kosmiska ljusström – sannerligen en flod som evigt dröjer här och
flödar och när er alla.

Ni är inbjudna som permanenta gäster i mitt retreat, att kommunicera med mig och
mina änglaandar 24/7 (dygnet runt/hela veckan) om ni så önskar. Genom en enkel
bön, en tanke, kommer änglarna att ta emot er igen för att åter vandra genom vårt
retreats portar. Och

för några av er som vuxit upp i den katolska tron, finns där en funt med heligt
ljusvatten till höger och till vänster så att ni kan doppa händerna och skvätta vatten
på ert tredje öga eller på er kropp som en påminnelse om hur ni själva kan vara den
heliga ljusfunten när som helst, välsignade vänner.

Så låt oss lyssna till denna musik och ta varandra i handen med den som är till höger
och den som är till vänster om er i denna stund, och känn pulsen av kärlekens
alkemi som flödar genom er till allt liv i Skandinavien, till alla era heliga bröder och
systrar som ännu inte vaknat till vetskapen om Hearts Centers heliga aktivitet. Men
nu, genom ert sinnes och hjärtas närvaro, och genom sändandet och givandet av
kärlek genom era hjärtan, kan de känna och motta ljusets impulser denna dag.
(Sången spelas.)

I Närvarons frid och glädje och ljus, förseglas ni i kärlekens pärla och i Queen of
Lights, Ljusdrottningens, ljus. Jag älskar er, välsignade hjärtan, och önskar er en god
dag.