



Lady Venus  
David Lewis

Bollnäs, Scandic hotell Den 8 augusti 2008

Välsignade vänner i Skandinavien. Jag kommer denna dag för att expandera kärleken där ni är. För jag är den kärleken och jag önskar att ni alltid ska vara den kärleken till alla människor på alla platser. Vad är den kärleken som jag talar om? Det är kärleken till heliga syften, att vara ett levande vittne till ljuset, ett hjärta som sjunger, en resonans kammare genom vilket Gud kan expandera medvetandet och fokusera den stora hjärtströmmen till alla.

Ja, det är sant att min Älskade är den evigt unge och den ungdomligheten upprättshålls av den rena utstrålningen av vår kärlek, kärlek till Gud, kärlek till allt liv. Och detta, välsignade vänner, är också eran rätt att leva i den evigt ungdomliga anden, genom att känna Venusiansk kärlek. För många av er kommer ifrån "Kvällsstjärnan", Hespera, och ni har kommit till denna planeten för att dela något av den kärleken och att påminna mänskligheten genom kärlek, hjärta-till-hjärta, om den eviga förbindelsen med Anden.

Kulturen av Modern som ni ser i konsten och de kreativa prestationer från dem som har hämtat ner något av Venus kulturella skönhet från de eteriska planen, är er att förstå, O mänsklighet, genom denna väldiga mötesplats av kärlek mellan Jordens och Venus evolutioner. För ni förstår, vi är inte så annorlunda än vad ni är, O Jordens män och kvinnor, vi är bara lite närmare Solen. Vi är helt enkelt mer medvetna om vår gudomliga förbindelse. Men det är på tiden för er att verkligen förstå det på en ny och högre nivå, så att alla på Jorden kan bli upphöjda av kärlek in i Guds medvetande och närvaro.

Tänk, O mänsklighet, hur denna Jorden kan se ut när ni omfamnar kärlek på samhällets högsta nivåer. Er kultur kommer att bli omvandlad. Ljuset som flödar genom Jagets alla avenyer vill upprätthålla er genom naturen och en mirakulös känsla av förbindelse med den gudomliga världen. Ädel utstrålning och medskapande med Gud vill naturligt vara ert när kärleken är kärnan i allt ni gör, allt ni säger och allt ni vet. När era hjärtan expanderar genom denna större närvaro av glädje i Guds kärlek, kan ni verkligen dag för dag träda in i nya fält av helig kärlek. Kärlek till varandra, kärlek till Anden av det gudomliga, som vibrerar rätt inuti individualitetens bågare. Det som är sanningen i er, kommer naturligt att slå ut i blom, som en ros av ljus inifrån er.

Känn nu strömmarna av blomster-elegansen som jag ger som en personlig ros, till var och en av er i denna stund. Dessa har blivit formade av många kvinnliga Mästare på vår hemstjärna. Och när mina änglar ger er eran personliga bukett, tag den till ert hjärta, andas in aromen av kärleken som jag delar med er och låt denna odödliga substans vara inpräntad i er hjärtström, varigenom era känslor blir renade, era känslor nu strålar ut själva essensen av Guds godhet och Andens evighet kan bli er genom er identifiering med den högsta nivån av kärlek.

Sannerligen, välsignade vänner, få av er har fullständigt förstått kärleken i alla av dens högsta aspekter. Universiell kärlek flödar från Guds hjärta och ändå när den kvalifiserar, hjärta till/efter/genom hjärta till/efter/genom hjärta, och individualiserad



genom er personliga hjärtström, Gud i all sin prakt. Upplev den kärleken genom varje skapande son och dotter. Detta är skönheten av gudomlig kärlek som kan vara er när den personifieras genom era hjärtan, välsignade vänner. Berörningen av änglar, av keruber och serafim kan vara eran när ni funderer över gudomlig kärlek, för vet ni inte att när ni är förälskade i Gud så sänder Gud sina sändebud för att ingjuta genom ert medvetande de gudomliga kvaliteterna av hans hjärta. Detta är en helig begjutning av himlens parfymer som flödar som blommor nåd och skänker varandets heliga essenser genom er värld.

Ja, jag är Venus, för jag personifierar kärleken på planeten och alla dens evolutioner. Vi ber er söka vinna, O Jordens människor, en större Guds förståelse av kärlek. För precis som ni är förutbestämda att vara frihetens stjärna, så vill Jordens evolutioner höja medvetandet för att förstå sig själva som Guds söner och döttrar. En dag vill det bli de heliga förbindelser mellan hjärtan på Venus och Jorden i en ny våg av ljus som vill faktiskt skjuta detta solsystem in i en ny era av kärlek-visdom, av harmoni och av himmelfärdens eldar.

Välsignade vänner, att verkligen förstå kärlek, var stilla och känn Guds hjärta lagt över ert hjärta. Det tar bara ett ögonblick i tid och rum för er att ha ert hjärta sammanbundet med Guds hjärta, så att det som slår inom er, har helt och hållet blivit hjärtslaget av den Ende. Upplev nu denna pulsering av helig kärlek som jag skänker inom er i större grad denna dag. Pitter patter, pitter patter, pitter patter, pitter patter. Ja, det kosmiska EKG är nu registrerat inom er och vi ser på den stora sinusvåg på skärmen av er livsvåg ett nytt mönster av gudomlig kärlek. Jag är, tillsammans med min Älskade, dagligen med er om ni väljer att vara kärlek i praktiken; i ord, i tankar och gärning. För kärleken är där ni är. Kärleken är där jag är. Kärleken är nyckeln till er gudomlighet.

Nu, välsignade hjärtan, drick detta kärleks elixir med mig nu då mina änglar har koncentrerat denna essensen i en kristall bägare av helig eld. Drick den nu. Och när det väsentliga av glädjen manifesterar sig som kärlek som genomströmmar er varelse, förstå hur ni är uppskattade av Venus evolutioner, av miljoner av änglar och av de som har helt och hållet blivit kärlek. Var ett med dem denna dag. O själ, genom Venus kärleksande, genom förbindelsen av våra hjärtan, genom förädlingen av våra andar i Guds eviga hjärta tackar jag er och älskar jag er - Alltid.