

Emmanuel Swedenborg
David Lewis Bollnäs Sweden, Aug 09, 2008


Välsignade vänner, jag kommer för att tala om änglarnas natur och förkroppsligande av änglar i form, då de har kommit för att leva som en människa och erbjuder sig att tjäna. Visste du att du är en ängel och att du har valt att komma till Sverige för att förkroppsliga änglalika kvaliteter för att bli ett exempel på himlens dygder och förmedla känslan av Gud för människor Gud i ert land. Det var verkligen ett beslut av dig på den tiden att offra din gudomliga status och att komma till dödlig form på detta sätt. Även om du frivilligt valde detta, fanns det på en viss nivå en bävan till vad som skulle hända din själ när du inkarnerade i den lilla babyen för att växa och att leva på Jorden i form av en dödlig varelse.

Ni var vägleda i denna process av andra änglar som tidigare tjänat bland mänskligheten. Ni fick goda råd, förseglade i er själ som vid tider av behov skulle bli en välsignelse för er när ni passerade cykler av olika livslängder i formens värld i er mänskliga evolution. Men änglarna har alltid varit där för er, sannerligen bakom er rygg när ni kallar på dem för assistans och hjälp längs vägen.

En ängels förkroppsligande i form är beviljad av Karma-lorderna genom en särskild dispens, varvid det rosa kungadömet evolutioner tog form inom det gula och även i det sammanhanget är det en blandning av dessa strålar till en gyllene rosa spiral. Detta är kännetecknet för denna Hearts Centers rörelse. Den gyllene rosa rosen fyller av ljus för sann kärlek-visdom. Ni kan återvända till ert ursprung som en ljusets ängel, upprest på vingar av eld, som på en särskild vibrationsnivå fortfarande finns där, för ni är födda som änglar och ni kommer att återvända till denna status av mästerskap som en ljusets ängel en dag.

Som jag drömde och steg upp i kosmiska ljusspiraler i min sista inkarnation för att uppfatta det eteriska planets trettiofyra nivåer i himlens värld och när änglar tillåts att röra sig på strömmar av ljus, började jag förstå det större sammanhanget av dessa olika nivåer av initieringens steg och stadier som visats mig av Herren Jesus och änglarna och deras ledare själva. Var och en av er har en rådgivande ängel, en beskyddande ande som vaktar över er, som har varit er gudomliga inspiration och källa i många liv. Det är dags välsignade vänner, att överväga hur ni kan höja ert medvetande dag efter dag för att uppfatta från ert högre medvetande vad som är sant om er som en gudomlig varelse, skapad av Gud för länge länge sedan, blivit sänd på en mission, tillfälligt förblindad livstid efter livstid från ert ursprungliga födelsestatus men genom det nya medvetandet återigen istånd att bruka era vingar och flyga till andliga höjder av ljus.

Ni ser välsignade vänner, det skulle vara lätt för er när ni vilar på natten att stiga på briljanta spiror som är strålar direkt från himlens värld för att kommunicera med änglarna som är era vänner; inte längre ha en känsla av att vara bunden till denna jord utan veta att sannerligen, även om en del av er vistas här och en del av er vistas i himlen, vara ett med alla änglakörer som ni har tjänat med, genom vilka ni har givit ut ljus och välsignelser till mänskligheten, innan ni tog inkarnation och till vilka ni en dag kommer att stiga upp för att åter igen tjäna som en änglalik helig varelse. När ni har förstått ert ursprung i Gud och i ljus, då är allt klart och allt har klarnat för er att inse från detta tillstånd, vad som är sant om er på inre nivåer, vad som är verkligt



och när ni omfamnar den förståelsen genom tålmod med er själva genom den process som ni genomgår i detta livet, kommer ni återigen att förstå helheten av vem ni är och det kommer att accepteras, det kommer att bli nåd, det blir dygdernas flöde av anden till vingspetsar av eld som vingar och ljusspiror som ni bär på inre nivåer för mänskligheten.

Det var den dumma önskan hos dem som missförstått Gud att fördunkla ert sinne på det viset och därför har de fallna änglarna tagit och använt alla möjliga intriger och knep för att försöka lura er att tro att ni inte är gudomliga, att detta inte är ert ursprung. Men nu när ni vet sanningen, välsignade vänner, kan de inte längre lura er för ni har inom er och inom ert hjärta den totala änglalika utstrålningen. Liksom även denna silkeslena upplysta substans av ljus som ni kan använda i ert andliga arbete och tjänande i livet, ser ni, denna odödliga substans som änglarna duschar som välsignelse och nåd på mänskligheten, är er också nu att skänka i denna dimension, om ni så väljer.


Ni behöver inte vänta tills ni återvänder till himlens värld att dela med er av dessa gåvor av änglalik substans och genom de hemliga strålarnas chakras, om vilka ni lär er mer för varje dag, kan denna gudomliga quintessens förmedlas hjärta till hjärta till många bland mänskligheten. För vare sig ni är från helande änglakörer eller de som undervisar, eller de som strålar ut vattnens kristallika renhet, flödet och himlens floder, eller vare sig ni är en av keruberna som dyrkar Gud i tillbedjan genom ert heliga hjärta eller en av seraferna som genomkorsar världar och genom renhetens ljus strålar från själva Guds tron perfekta essenser och himmelsfärdens ljus. Var och en av dessa är för uppbyggelse och välsignelse för mänskligheten på något sätt och ni har tillgängligheten och änglakörernas fullständiga resurser, därifrån ni har kommit, att alltid använda i ert heliga arbete här.

Det är med denna insikt som ert liv kan bli mer meningsfullt, mer uttrycksfullt, mer fantastiskt och vackert i allt ert arbete med händer, med ert hjärta och med ert sinne, för från ert ursprung av gudomlig sällhet i Gud, fokuserad genom ert hjärtas bågare, kan ni nu börja fullfölja det sista kapitlet i er evolution, genom att ta del av denna roll för Gud, varigenom ni säger när Ärkeängeln Mikael kallar på er: "Ja, jag är här. Skicka mig Lord Mikael till strid på denna jord för att infria alla änglakörernas större mission, för vilka du är kaptenen."

Välsignade vänner, Jag upplyfter er nu i anden till den Heliga Staden och till det heliga retreat som skapats kärleksfullt av våra änglakörer i himlen för er ovanför Bergvik. Se hur änglakörernas ljus sammanblandas för människans uppstigna evolutioner och se hur vi tillsammans ska svinga andens heliga ljus från himlen till jorden och från jorden till himlen reflekterad genom era hjärtan.

Sannerligen vi är ett, sannerligen från heligheten av vår samhörighet och vår skapelse i Gud såsom ovan så ock nedan. Himlens kungadöme skall bli ett kungadöme på denna jord även som denna jords kungadöme blir himlens kungadöme nedan.

Gör det så, O heliga änglar till uttryck genom hjärta, huvud och hand och genom medveten tillämpning av allt ni har lärt från era änglamentorer, från era skyddsänglar och från dem som älskar er så, som alltid har funnits där i anden för er.



Jag är Emmanuel of Sweden född av denna nation. Med Jesus tjänar jag som en ljusets ängel med min älskade uppstigna. En dag när ni återvänder till er rätta form i himlen, kommer vi att omfamna er och ledsaga er tillbaka till er änglakör, då kamratskapet och firandet sannerligen kommer att bli livfullt i anden.

Välsignade hjärtan, Jag tackar er för er närvaro och glädje. Glädjen som jag känner i er närvaro – Närvaron av kärlek. Tack!