

Portia
David C. Lewis
A New Spiral of Freedom for Scandinavia
August 9, 2008 (20 minutes) Bollnäs, Sweden

Ni Är redan Fria om Ni Vill Acceptera Det!
Ett Elixir av den Violetta Frihets Flammans Koncentrat att dricka vid behov.

Sanningen, välsignade vänner, är att ni redan är fria, även om ni kanske inte till fullo accepterar och förstår det ännu. Denna friheten flödar från er Närvaro. Det är Guds generösa gåva till er med möjlighet att leva ett liv med mening och syfte.

Jag är Portia och denna dag fördelar jag till er var och en, en förstärkning av det violetta laserljusets frekvenser av rättvisa, frihet, oberoende och möjlighet att vara Gud i manifestation där ni är. Om ni kan se er själva som en flammans ädla riddare eller dam tillsammans med Saint Germain och mig, och att ni verkligen med säkerhet vet att ni har ett uppdrag, och att detta uppdrag är först att befria Självetts atomer och molekyler inom er egen varelse och sedan ta den energin och flytta den till nya flöden av möjligheter till att befria andra, då kan ni uppfylla ert heliga ämbete som den ädla riddaren eller damen.

Vi har alltid sett er som Guds fria varelser. Men nu är det ert val, det är ert ansvar att ta detta Guds ideal och att göra det verkligt precis där ni är. Den undervisningen som Saint Germain levererade till Godfre för över sjuttio år sedan är fortfarande lika viktig och verklig för de som vill bli söner och döttrar av Gud i den högsta mening. Och denna dag kommer den violetta strålens änglar fram och omger er. För när de som använder gåvan av det violetta laserljuset kommer tillsammans i ett heligt ändamål, så kommer också vi och bidrar med vårt momentum av eld från himlens värld för att stråla det ljuset in i ert medvetande, för att upplösa och konsumera det som är överkligt och befria er till att vara totaliteten av det Guds idealet som ni nu kan hålla i er vision och se som sant.

Sanningen är Rättvisans tjänarinna. Och Sanningens Gudinna kommer också denna dag att ge sitt momentum till var och en av er. Ja, Pallas Athena, som den store Andens krigare, kommer att leverera något av er Verklighet till var och en av er. Och nu när ni har fått denna undervisningen om det violetta laser ljuset -som är en sann och ädel undervisning för hela Vattumannens Tidsålder, som hela mänskligheten måste känna till om mänskligheten ska ta klivet till en gyllene-kristall tidsålder - kommer sanningen också med ett svärd. Och det är upp till er att svinga detta svärd och leverera denna sanning åt andra med en säkerhet och en försäkran från oss att vi kommer att vara där för att tala genom er, stråla ljus via era chakran, att höja er själ till det högsta Guds idealet och allt detta för att ni ska bli ett med er Källa.

Välsignade hjärtan, blunda nu och känn Andens nya impuls som växer som en ljusspiral inom er själ. Detta lägger era sponsrande Mästare och personliga gurus märke till, och lovar att arbeta med er på inre plan för ett större Guds självförverkligande varje dag. Ni kan arbeta med ert inre barn, ni kan skriva era brev, ni kan använda de olika verktyg som vi har gett, men viktigast av allt, välsignade



vänner, är er beslutsamhet att en gång för alla vara Guds-fria vilket kommer att leda er till högre medvetande i den betydelsen att ingenting av det mänskliga kommer längre att påverka er, skingra er, sönderslita er eller ta er till en lägre punkt än den som Gud skulle ge till er.

Det är inte perfektioneringen av den yttre personligheten som vi ser som nödvändig men perfektionen av hjärtat - ett hjärta som rör sig och sjunger med Andens ljud, med änglakörernas frekvenser. Och därför, när det finns oro för er egen själ, se ljuset som lösningen på ert dilemma. Se lätthet och glädje som Vattumannens nya frekvens som leder er bortom er egen oro till Guds idealet av varandet i ljuset.

Sannerligen, O välsignade vänner, i olika tidigare inkarnationer har ni även förverkligat mer av ert Kristus och Buddha medvetande än vad några av er uttrycker i denna stund. Och ändå finns det fortfarande möjlighet för er att i detta livet höja er till en högre spiral av frihet genom Vattumannens vindar, genom komponenterna av gudomlig alkemi som ni kan experimentera med i ert hjärtas laboratorium.

Saint Germain har gett er alla nycklar som ni behöver för er eviga frihet, men ändå glömmer ni dem eller så glömmer ni att använda dem. Därför säger jag, ta nu hans mirakel väska. Öppna den för att se vad han har erbjudit. Och varje dag strö lite mer av denna mirakel och magi substans i allt vad ni gör. Det är ett kosmiskt fe-glitter till välsignelse för allt liv. Och om det ibland inte verkar fungera för er, så överlämna den och begär en ny påse och mina änglar kommer att leverera exakt vad ni behöver i den stunden, precis vad själen behöver för er frihet.

Ja, era negativa momentum har ibland fått det bästa av er. Men jag säger: "Aldrig mer!" Om ni väljer att inte dväla i skuggorna utan att stiga in i det violetta ljuset av glädje, av skratt, av andens spontanitet och insamla från högre världar nya koncept som kommer att föra er till ett större hjärtflöde av välsignelse och nåd, där allt är ljus och nytt, allt är lätt och enkelt för er eftersom ni bor i ljuset av den violetta eldens glädje.

Välsignade hjärtan, om ni visste hur mycket era änglar hejar på er, lirkar med er, skulle ni aldrig ha en känsla av hopplöshet, förtvivlan eller depression i er värld, i era känslor. Bli verkliga denna dag, säger jag! Bli verkligheten av ert Guds ideal. Håll fast det, samtidigt som ni släpper det förflutna, era problem, er känsla av förlust och anamma en ny känsla av Guds godhet och allt som är tillgängligt för er från och med nu som en möjlighet att vara Guds-fria.

Jag är där i det ljudlösa ljudet i er meditation på det violetta ljuset. Jag är där i frekvenserna och strömmarna som flyter genom era chakran och aura när ni visualiserar och ser frihetens verklighet som får fäste i er aura. Jag är där i rösten till ett barns okonstlade fnitter och ett skratt som kommer djupt från själen. Jag är där sjungande en vaggvisa för friheten för att trösta er i nödens stund.

Ja, JAG ÄR Portia och genom verkligheten och sanningen i min egen varelse, ett med Gud, har ni tillgång till den som JAG ÄR, den som Saint Germain är - som Gud och Gudinna av Frihet för Jorden. Vi arbetar med vår Faders verksamhet. Det är en verksamhet av ljus - violett, omvandlande, glädjefullt, levande, kosmiskt ljus. Se det



som en Guds verklighet i er värld och det kommer att bli så, välsignade hjärtan.

Än en gång kommer Mästaren till er för att leverera ett elixir av ljus. Och nu, på en eterisk tallrik levererad av våra änglar, är det gett åt var och en en kristall bägare med denna violetta elds elixir. Ta det, välsignade vänner, även som ni tog er dryck igår kväll efter Queen of Light ankomst och drick denna dryck med mig. Detta är den pärlande essensen av frihetens ljus koncentrerad för var och en av er. Och såsom Andens substans genomsyrar varje cell och atom av er varelse, notera känslan och den gudomliga kvintessens som uppladdar era fyra lägre kroppar på nytt. Denna verklighet kan vara er när som helst, om ni så väljer det. Åkalla helt enkelt ljuselixiret från Portia och Saint Germain att materialiseras för er och vi kommer att vara där för att leverera den när som helst, till varje tid när ni behöver detta kosmiska uppsving av ljus.

Vi är med er intill slutet av ert mänskliga skapande och vid början av er gudomliga verklighet, er nybildningen än en gång i Guds eviga avbild för er seger, för er frihet, er himmelfärd, ert ljus och er nirvaniska resa till hjärtat av den Ende. Ni välsignade, vi tackar för er närvaro. Vi ser er starkt skinande Närvaro i dag och vi säger: Gå och var den Närvaron fullt ut och ni kommer vara fria. Jag tackar er.