

Älskade Great Divine Director
David C. Lewis
Augusti 10, 2008

En ny spiral av frihet för Skandinavien Scandic Hotel, Bollnäs, Sverige
Skin, O själ! Var en Strålande Sol! Utöka ditt medvetande! Och Upphöj Jorden i
Helig Eld!

Nådiga Hjärtan av Eld,


Jag kommer och jag skapar en aveny av ljus från norr genom hela Europa i denna stund. Och det är ett stort flöde av Guds-medvetande som den Guds-kraft jag kan fokusera för alla evolutioner inom Europa från denna punkt av ljus här i Sverige. På grund av det arbete som ni har gjort, finns det nya öppningar till frihet för alla att följa och anamma. Och därför är jag tacksam till var och en av er som har offrat något av er personliga tid för att vara närvarande i närvaron av Gud här. [Great Divine Director applåderar i tacksamhet.]

Denna händelse kommer att gå ner i brödraskapets krönikor som mycket viktig, på vägnar av denna kontinents evolutioner, för att etablera en ny Guds-kärlek för Vattumannens tidsålder. För Saint Germain har talat ädelt om den Heliga Familjen och om gemenskap och om hur ni kan vårda så att flamman och det stora kärleksljuset föds på nytt inom er, välsignade vänner. Och om ni tar det som ni har fått under detta seminarium och tillåter det växa som ett frö av ljus inom er, då kommer den fulla blomningen av livets träd och ljus att manifesteras. Såsom träd efter träd kommer ni att föra fram en ny skörd, en ny skog av ljus som alla kan plocka Andens frukt från i sinom tid.

Det tar ett tag för ett träd att växa som ni vet. Men när rötterna är fullt etablerade i jorden, är det bara en tidsfråga innan trädet kommer att vara helt manifesterat, sträckande sig mot himlen. Och det är det som jag ser har blivit gjort i dessa korta dagar vi har varit tillsammans. Har ni inte känt de många uppstigna Mästarnas hjärtan här med er, samtidigt som ni har känt en djupare kontakt med era bröder och systrar av ljus i denna nation? Har ni inte känt impulserna av frihet som stiger upp från djupet av era själar, som höjer er till ett nytt medvetandefält där det finns möjlighet att ni, som nya varelser i Gud, kan föras upp på det trädet för att förstå Andens nya väg för ett folk, välsignade vänner?

Vi värdesätter var och en av er som en del av det Universella Vita Brödraskapets enorma ljusmission. Och när ni tar till er den invigningsprocessen, där ni från 12-slagets linje ser ljusspiralen glödande runt klockan och för varje dag som klockan tickar från klockan ett till klockan två till klockan tre och följer timmarnas dans, kan det bli ett samspel av kosmiska energier, om ni följer denna initieringens väg, som kommer att leda till full manifestation av er Gudsvarelse när ni går igenom kretsloppet till klockan 10 och klockan 11 linjen och sedan återigen börjar en ny ljusspiral på en högre nivå när ni åter når klockan 12 linjen.

Ni som förstår cykler och tidens förlopp, (ni) vet att det kanske inte är oändliga cykler med möjligheter att vara tillsammans och uttrycka er hängivenhet som ni har gjort denna helgen. Så ta vara på tiden, välsignade hjärtan, att inom tidsförloppet som är



givet till er, beslutsamt dra nytta av den möjligheten att komma tillsammans, att planera tillsammans, att avsiktligt etablera en ny vision för Skandinavien och Europa.

Och såsom ni expanderar medvetandet med mig och med Saint Germain och El Morya, kan det bli den sammansmältningen av de många nya frekvenser och energier som gör att det ni har påbörjat denna helgen här i Skandinavien kan flöda genom denna aveny av ljus som jag har skapat till hela Europa. Och nästa år, när budbäraren är tillbaka med en större grupp med de som kommer från USA och andra länder på den Europeiska Pilgrimsresan, kommer det att bli ett större uppflammande av det som ni med avsikt har sått i Europa. Och en stor uppståndelse (uppstigning) kan ske genom många hjärtan upptända av denna kärlek, denna kärlek till Gud och kärlek till mänskligheten.


Ja, jag håller inom mitt inre öga den kompletta perfektionen av de som föds genom den sjunde Rot-rasen. Men grunden måste i större grad vara lagd för dem, så att Vattumannens nya frekvenser inte fylls i gamla bågare. Därför måste kulturen förändras och folket måste förändras. Och om det krävs en viss utrensning av det förflutna som inte längre är användbart för brödrskapet, då säger jag, låt det så bli. Men vi föredrar en mjuk och gradvis förändring. Och därför kan ni genom kärlek vara sändebud i denna större förändring, välsignade vänner.

Det som ni har studerat i alla tidigare dispenser, gäller i det större sammanhanget av det som ni nu lär er av varandets lag inom denna Hearts Center-rörelse och det som vi har frigjort hittills sedan juni 2004. Välsignade vänner, om det är ett råd som jag skulle ge till er idag, så skulle det vara att studera vad som har utgivits i dessa tidigare år. För ni kommer att finna inom dessa pärlor av ord som många Mästare har talat genom denna budbärare, nycklar till er seger, för er personliga individualisering av Gudsflamman, för förädlingen av Anden inom er på många sätt - hjärta, huvud och hand.

Det som har utgivits är för en hel generation och mer. Och ni, som de första mottagarna av ljuset av denna dispens i Europa, måste i större grad förstå det som vi har frigjort om ni ska vara förmedlarna, vägvisarna och mänsklighetens lärare i hela Europa. Det har verkligen börjat här, eftersom Saint Germain, Queen of Light och jag har sett skriften på väggen, har sett era själar på inre nivåer höjas i medvetandet för att förstå Andens nya väg.

Därför blev ni kallade. Och ni svarade. Men ni är kallade om och om igen, dag efter dag och inte bara till ett seminarium, välsignade vänner. Det är Andens eviga kallelse. Det är en daglig väg av invigelse att träda in i om ni verkligen ska fullfölja er mission och anledningen till att vara här på Jorden. Ja, ni har er personliga plan och det som ni och bara ni kan göra. Men det jag talar om i dag är den större planen, en fortsättning av vad som har påbörjats här genom större och större seminarier och av expansionen av ljuset, även genom att lyssna på andra konferenser som finns tillgängliga på hemsidan (www.heartscenter.com) för dem som kommer att samlas med er i helgseminarier av denna typ, minst kvartalsvis, välsignade vänner.

Om ni tar det som vi har gett ut och fullständigt assimilerar det, kommer ni att tillsammans med mig bli det gudomliga idealet för många på den europeiska



kontinenten. För ni kommer att hålla nycklarna av ljus inom era chakran och aura, helt och hållet i ert fysiska varande i tre dimensioner, såsom ni även samexisterar i sju och nio och även högre dimensioner, välsignade vänner.

Dra ner Guds eld genom er Närvaro och ni kommer verkligen att veta nästa steg att ta på vägen, varje dag, vecka efter vecka, månad efter månad och därefter. Sannerligen har möjligheten alltid funnits för er att utvecklas till den solvarelse som jag ser att var och en av er verkligen är. Och även om ni ibland tror att vi är långt ifrån er i medvetande och i andlig utveckling, är det inte så. För ni har inom er Guds Närvaro den fulla kraften av Guds-varelse och sol-ljus för att manifesteras helheten av er Gudsverklighet här i denna dimensionen.

Några av er är strålande solar! Och vissa har just börjat att förstå processen av att sända ut denna solstrålning på vägnar av livet. Oavsett om ni kan stråla tio watt eller tusen, spelar ingen roll i ögonblicket. Det viktiga är att ni accepterar det faktum att ni är ljusbärare och att ni kommer att fortsätta att stråla för Jorden, för Skandinavien och för Europa. Ja, stråla, O själ! Expandera ert medvetande! Expandera ert ljus och var säker på att elasticiteten och saligheten av er Guds-Närvaro kommer alltid att leda er till den högsta toppen, varandets högsta punkt, om ni ger er tillit till Gud, lägger er hand i Mästarens hand och färdas nådefullt med honom genom denna process av självupphöjning, för frälsning i den Ende.

Vissa av er känner inte helt Mästaren El Morya. Tja, jag föreslår att ni lär känna honom, sätter på er ärkeängeln Mikael's sjumilastövlar och vandrar med honom med den stora Guds-avsikten att fullfölja Guds vilja. För när ni uppfyller den viljan, kommer ni att förstå mer av min egen varelse, som manifesteras ljuset av den blå strålen genom gudomligt direktiv och Gudskraft. För ni förstår, välsignade hjärtan, för många av er kommer detta att vara nyckeln, att alltid ha det blå ljuset inom er aura för att tillåta er att färdas genom många dimensioner och medvetandeplan, alltid och ständigt tillgänglig för Gud att genomstråla ljuset; att upphöja Jorden i helig eld.

Det här är mitt mantra. Det kan också bli ditt. Upphöj Jorden i helig eld. Låt oss säga det tillsammans tre gånger. Upphöj Jorden i helig eld! Upphöj Jorden i helig eld! Upphöj Jorden i helig eld! Låt det bli så, O Guds söner och döttrar, O blivande mästare, O ni välsignade och heliga, eftersom det är så nu genom era hjärtan, ett med våra. Jag tackar er.

Copyright © 2008. The Hearts Center ®. Alla rättigheter förbehålles. Alla meddelanden som frigörs genom Hearts Center är upphovsrättsskyddade, men vi uppmuntrar er att skriva ut och dela dem med diskretion med heartfriends över hela världen. Korta utdrag kan citeras förutsatt att full kredit ges till författaren. Kontakta oss på www.theheartscenter.org eller www.heartscenter.se. Korrespondens och bidrag kan skickas till info@heartscenter.se.