



Mighty Victory
David Lewis
En Ny Spiral av Frihet för Skandinavien
Scandic Hotell, Bollnäs, Sverige
10 augusti 2008, kl. 11:11

Var Andens Segrande Hjältar och Hjältinnor! Stig Upp på Eldsvingar för att se Fullständig Seger för Skandinavien, Europa och Världen

Jag är Victory! Jag kommer i denna stund, klockan 11:11, för att förkunna segern av detta seminarium! Jag väver en spiral av seger här. Och den är skapad genom era intentioner, genom er kärlek, genom er närvaro och genom den fullkomliga uppflammningen och bemyndigandet av dig som en Gud-segerrik person, välsignade vänner. Jag ser segern som omedelbart förestående. Jag ser segern som närvarande. För Jag Är Victory! Och ni kan manifesteras segern om ni väljer att ha ett seger-medvetande, med vars hjälp ni inte längre kan förlora eller förneka er Guds-Identitet i det här livet, men det fulla bemyndigandet av segern som eran.

Ta nu därför denna segerflamma i era händer som en påtaglig verklighet och för den till era hjärtan och höj den upp som ett kosmiskt V nu, genom vilket ni kan se ljuset av Victory! Victory! Victory! Hoppa nu med mig, välsignade vänner, medan vi tillsammans utropar: Victory!

Känner ni impulserna av ett nytt ljus av seger inom er, välsignade hjärtan? [Ja!] Ta det då. Använd det. Och ge dagligen uttryck för denna energi av seger i era liv. För ni kommer inte bara att vara Andens segrande hjältar och hjältinnor, men ni kommer också att stiga upp med vingar av eld med Victorys legioner och se den totala och fullständiga segern för Skandinavien, för Europa och för denna Jorden om ni så väljer! Vill ni att göra det, välsignade hjärtan? [Ja!] Då är det så, genom ert ord och Ordet som ni är.

Och jag, Victory, förkunnar det om och om igen. Och jag säger: tack, tack, tack, tack, välsignade vänner, för att ni är här med mig, med Great Divine Director, med Saint Germain, El Morya, Lanello och alla som har kommit hit. Är det inte segerrikt? [Ja!] Vi är ett.

Låt oss nu skapa vår slutliga ring av brödraskap och systerskap i uppskattning av varandra i denna fantastiska närvaro av seger och kärlek, och sjunga frihetens sång. Amen! Amen! Amen!