

Queen of Light
Bergvik, Sverige

13 dec 2008, kl 20:00-

O, ädla riddare och damer av Ljuset. Jag kommer som svar på er åkallan. Och från riket där vi är, har vi känt era hjärtan och den stora utstrålande elden som har strålat ut idag, inte bara till varje nation i Europa, men till det hela planetiska hem som vi med våra ögon alltid ser fullt av ljus, välsignade vänner.

Ni kallar mig Queen of Light-Ljusdrottningen. Har ni funderat över det ljusriket som ni är i, som dag för dag blir upplyft till en högre värld, där Flammans ädla damer och herrar som ni är, hela tiden blir upphöjda för att delta i ett nytt drama, en ny strålgans, verkligen en ny värld där ljuset från högre sfärer kan skina mer klart där ni är, där ni lever. Och i denna ständigt omslutande närvaro av Ljus! Ljus! Ljus! omvandlas Jorden till en ny stjärnklar varelse av frihetens ljus.

När ni mediterar på ljusets essens, kan det bli för er en ny ingjutelse i varje partikel av er varelse. Och därför när ni känner något inom er, som inte utkristalliserar fullheten av ljuset av er Närvaro, är det en lätt övning, välsignade hjärtan, att helt enkelt se ljuset, den kristallaktiga eldsubstansen komma in i de partiklarna och upplösa allt som inte är permanent av ljuset.

Kliv nu uppå en cirkulär magisk matta som jag ger till er var och en, när jag nu tar er på en resa till de högsta av ljusets nivåer som jag känner till. Ni är skyddade och förseglade i en bubbla av heligt ljus, när vi nu stiger i våra många bubblor för att se vad som sker och uppenbaras i dessa sfärer av ljus som jag talar om. Se här skapelsen av en ny värld. Se där serafernas arbete, stjärnelds essensen av deras varelse omkransad av härlighet, där de flyger från Guds tron för att hjälpa en själ i nöd som har åkallat hjälp.

Se här den store Melkisedek, när hans hjärta sänder ut den perfekta varelsens eld till Jordens domän och hur hans visualisering för och på vägnar av varje själ med Kristus medvetande, är stark och sann och håller kontakten med deras egen Kristus essens. Se här, välsignade vänner, Elohims arbete för att justera cykler, även mellan stora planeter och solvärldar, deras omsorg för varje skapad son och dotter och även de minsta av elementarerna och naturandarna och hur allt är ett, allt är ett i ljuset.

Från tryggheten inom er ljusbubbla, kan ni också se stora dramen som sker inom vissa planetsystem där mörkrets krafter, som ni skulle säga, är i strid med ljusets styrkor, och hur stora stjärntindrande varelser utlånar sitt momentum för allas perfektionering.

Vad ni ser, välsignade vänner, är att fri vilja är en av livets fundament i alla världar och till och med inom våra sfärer. Och vi hoppas och ber att ni var och en alltid vill inse er potential av det som Gud har investerat i er som den fria viljan att alltid välja att leva och vara och ha er varelse i ljuset. För även om ni i en oönskad stund, inte omfamnar den högsta potentialen av ljus i er sanna natur, kan det bli ett tillfälligt inträde till ert medvetande, till det undermedvetna och till det underjordiska av din



lägre natur, en taggig ström av mörker som kan vara för er en punkt, inte av identifiering med Gud, men med tvekan eller rädsla eller en känsla av förtvivlan.

Detta vill vi torka bort i ert medvetande denna dag. För ni ser, välsignade vänner, i våra sfärer, den högsta sfären, även den tjugoandra nivån och högre eteriska sfärer, är det endast soldistribution av ljuset i sin högsta och renaste ström, reglerat av stora kosmiska Mästare.

Ni kan träda in i denna sfären i era tankar och känslor. Och med vår tillåtelse när ni kommunicerar med oss i era heliga meditation stunder, i era ljusvisualiseringar, och när ni spelar upp Mästarnas budskap, kan det ge er ett så stort momentum till ert andliga liv, att om ni, välsingade vänner, skulle överväga att spela upp om och om igen de många budskapen i en konstant ström i era Hearts Centers och hem, skulle ni ge oss möjlighet att gång på gång träda in i er sfär, försegla er i en högre ljusbubbla, och höja er och hjälpa er att bibehålla den heliga ljusbalansen som ni önskar inom ert liv och värld.

Ja, det är mycket som sker på ert planetariska hem som är till bestörtning för er yttre varelse. En del av detta är djävulskt av natur om man ser på det från er tvåögade vision, men ändå älskade vänner, är allt för utspelningen av det stora kosmiska drama av återlämnandet av mänsklighetens karma för balans och harmoni, för en viss jämvikt av ljuset att finnas kvar, en viss homeostas av ljus att bibehållas i ert rike.

När ni deltar i heliga ritualer som ni har gjort i dag, och de som inom många nationer som också deltar och anknyter sig med varandra genom era hjärteldar genom den stora kosmiska strömmen av rösten och ljudet och ljuset och ljud-strålar som utgår även från ert högre själv när ni ber, är det en kosmisk verksamhet som är så enorm att om ni kunde se det, välsignade vänner, skulle ni engagera er i dessa alkemiska verk på en mer regelbunden basis.

För den stora välsignelsen till din själ från din Ande är sådan att alla höjs med en x faktor av gudomligt ljus, som är så högt över det som människan i sitt normala tillstånd är medveten om och deltar i. För vi lånar ut det ljusmomentumet och vi accelererar Medvetande, vi accelererar Närvaro, vi accelererar hjärt förbindelse och förstärker gudomliga band mellan er alla, och den flammande ljusantakaranan vävs under de tider som är satta till sido för stor hängivelse.

Ja, vi godkänner att Budbäraren och hans assistent kommer tillbaka till Skandinavien i livets vårtider. Vad kommer detta att innebära för Europa? Vad kommer detta innebära för hela västvärlden? Välsignade vänner, det kommer att innebära, om ni kan säkra ett visst sjuttioal personer att komma till detta seminar, en stor, stor tillströmning av ljus, så att både ekonomin och kulturerna i alla nationer i väst kan säkras för en tid och en tid och en halv tid, från de ondas planer.

Detta kan bli en stor välsignelse för er, både individuellt och kollektivt välsignade vänner. Därför förbered er. Gör ert arbete. Håll era dekret sammankomster i förberedelse för denna alkemi och arbeta tillsammans för att skapa de bästa

möjligheterna för de många ord som kommer att talas, ljuset som kommer att sändas ut, de darshans som kommer att ges och de ökade möjligheterna till sammankoppling av de olika etablerade centrena i väst och ett nytt och ett mer kraftfullt nät och matris.

Varje sammankomst som ni ordnar, välsignade vänner, skapar ett kosmiskt blipp av ljus på Jordens eteriska nivå. Och när det är en större anslutning av dessa kosmiska blipp av ljus varje vecka och månad, blir det etablerat en ljusslöja runt och genom Jorden, som många änglar och kosmiska varelser kan använda i sin tjänst till mänskligheten och för att föra fram större Guds medvetande; högre medvetenhet, visdoms undervisning och välsignelse till allt liv.

När en viss nivå av kraft, visdom och kärlek i balans bibehålls inom era Hearts Centers, då är det harmoni, medskapande, erkännande av var och ens gåvor och talanger av alla som kommer till era Center. Då är det ett upprätthållandet av ljus på högre och högre nivåer och detta välsignade vänner, är den alkemi som kommer genom Guds nåd och som i enlighet med de kosmiska tidtabellerna, att åstadkomma den förändring som krävs för att etablera den stora Gyllene Kristall Tidsåldern av Ljus som vi alla vill se manifesterat/etablerat/förverkligat.

Om ni till tider tror att ni plågar budbäraren eller er själva genom att vecka efter vecka deltaga i dessa välsignade dekret sammankomster och ljusaktiviteter så säger vi; det är verkligen budbärarens önskan att ge och att ge och att ge. Och därför utnyttja de möjligheter som vi har förmedlat genom detta språkrör vecka efter vecka. Utnyttja den stora Guds kraft och eld och andliga ljus som kan flöda ned genom överföringen av dessa utsändningar. För välsignade vänner, vi vill ge större och större leveranser av ljus, inte mindre. Vi vill se större och högre undervisning föras fram. Därför planera och planera klokt med varandra, ära varje nation, varje hjärtvän. Och även såsom budbäraren används på detta vis, undervärdera aldrig det som ständigt strömmar genom er egen varelse, ert hjärta och sinne, ert tredje öga och hals chakra för att överföra till hela Jorden det som ni kom till den här planeten för att leverera.

För denna dispens handlar helt och hållet om att förankra inom Jorden den största möjligheten, genom medskapande och förbindelserna mellan varje hjärtvän, intensifieringen av var och en på den högsta ljusnivån som de kan vibrera och leva inom, och överföringen till oändliga evolutioner, även bortom denna planet, av de stora ljusessenser som ni bär till kosmos.

Ja! Åkalla den mäktige Cosmos för inom hans stora solvarelse finns själva essensen, inte bara av de fem hemliga strålarna, välsignade hjärtan, men de stora stjärnelds substanser från det stora Navet och från det kosmiska tomrum, som ni nyligen har åkallat i era förord. Vad är detta kosmiska tomrum undrar ni? Är det en punkt eller en pool av mörker? Nej, det är en födelse punkt av allt. Det är just den punkt från vilken den Ende skapade allt. Det är den ursprungliga verkligheten inom varandets kärna av gudomligheten som manifesterades när den stora gudomliga proclamationen blev yttrad; Varde Ljus! För välsignade vänner, denna kosmiska leverans sker fortfarande; Varandet i alla sfärer.



Som er tjänande kvinnliga mästare och er drottning, erbjuder jag till er helheten av den ljusessens som jag är på ett ömsint, kärleksfullt och på ett mycket värdefullt och heligt sätt, samtidigt som jag deltar i den fortlöpande strömmen av den ursprungliga befallningen till livets alla sfärer.

Ja, ni kan träda in i denna sfär av perfekt ljusvarande om ni så väljer, genom en enkel förändring i ert medvetande till att inse att er rena essens, det sanna självet, är helt och hållet ljus. Gör detta. Acceptera det. Tro på det och inse det. Och då välsignade hjärtan, den dagen när jag ser på den nivån som ni har stigit upp till därför att ni helt har accepterat er Guds och Buddha natur, er ljusnatur, ser jag er inte längre bara som tjänare eller även som Herrar och Damer av Ljuset, men såsom kungar och drottningar, präster och prästinnor av den högsta orden och många, många kosmiska riken, även såsom ni för alla träder in i stjärnelds varandet av er egen stjärnessens.

Jag tackar er för er magnifika leverans av ordet denna dag, av flamman som ni vidmakthåller, av blixtrande ljus som ni levererar, och i en ödmjukt bugning åt Kristus och Buddha ljuset, Modersljuset inom var och en tar jag mitt avsked samtidigt som jag strör glittrande stjärnelds substans över er. Låt det tindra, låt det flamma, låt det växa och låt ert ljus flöda!

Jag tackar er.