

Älskade Saint Patrick

David C. Lewis

Mars 17, 2006 3:51- 5:11 am MST Livingston, Montana

Kära Hjärtevänner som strävar efter en högre förståelse.

Er hjärt-tanke kontakt till er gudomliga Närvaro är den säkraste vägen att förbli centrerad i ett balanserat läge, där allt som ni upplever blir filtrerat genom linsen av Gudomlig förankrad verklighet. Alla upplevelser på ert medvetandeplan, blir färgat av allt det som ni är i alla dimensioner – igår, idag och i framtiden. Genom er strävan efter högre visdom och kunskap att förstå de himleska varelsernas syften era affärer, kan ni inte komma ifrån det paradigmen från vilket allt är sett och upplevt, förutom genom ett ljusets mirakel där kosmisk medling och acceptans får er att se allt ur ett högre perspektiv.

Jag kommer denna dag för att expandera er vision, för bara när ett kristallklart seende är manifesterat genom era yttre sinnen, vilket det redan gör på inre plan, kommer ni att kunna uppleva ett skifte i er uppfattningsförmåga, vilket tillåter er att vara i samklang med den kosmiska uppfattningsförmågan som kommer att ge er en ny grund för andlig utveckling, här och nu.

Gårdagen är en början. Ni har hört det förr, ändå är det ett fåtal som helt inser dess betydelse. Gårdagen i denna betydelse, utgör den totala summan av den mänskliga erfarenheten och inte bara från den begränsade delen av verkligheten som ni har uppfattat den. Allt eftersom ni strävar efter ett högre medvetande måste ni börja se mycket mer objektivt, och detta förutsätter att ni är villiga till att ifrågasätta alla paradigmen och lägga alla kära uppfattningar i den violetta flammans förvandlande smältdegel. För när ni passerar från denna dimension kommer ni verkligen att börja uppleva livet på ett sådant sätt som de flesta inte kan föreställa sig, eftersom de enbart lever med ett jordiskt perspektiv och aldrig har försökt att uppleva det andliga livets realiteter.

Kära hjärtan, det är en ny tid nu! Även om jag kommer för att skaka om er för att ni ska vakna och förstå detta nya levnadssätt, är det inte menat att förstöra de heliga erfarenheter som ni har haft eller att fördunkla minnen från tidigare initieringar av eld som ni har klarat av, vilket har hjälpt er att acceptera en högre sanning varhelst den finns. Så därför, kom med mig i medvetandet, när jag tar med er i anden till högre oktaver så att ni kan se och förstå jordens nuvarande dilemma, som vi ser det i denna stund.

När den här budbäraren som skriver detta meddelande, först accepterade ansvaret att ta emot våra meddelanden, gjorde han det med en ren avsikt och med sin världsuppfattning och med sitt förhållningssätt, vilket innebar vissa begränsningar i det som vi ville överföra. Meddelanden har därmed levererats med en struktur som stämmer med hans personliga erfarenheter. Så är det alltid med alla budbärare, eftersom vi måste använda respektive chakras mynning – hjärta och tankar – genom vilka vi överför våra dikteringar.

De av er som har läst våra ord och är i resonans med dess vibrationer, har kommit till en liknande förståelse på er livsväg, för vi önskar genom alla budbärare att nå ett

visst skikt av andliga klättrare, genom att ge dem nycklar till nästa nivå av andliga insikter. Om ni blickar tillbaka på era liv, kan ni lägga märke till många viktiga händelser där ni passerade ett viss begränsat paradigms för att ta till er det som ni nu förstår som ett bredare och mer universell syn på tillvaron på jorden.

Ni har lättare för att acceptera folk, oavsett var de befinner sig i sitt medvetande. Ni ser till det bästa i alla, oavsett hur respektlöst några beter sig och behandlar er. Er syn på livet och dess mening har skapat för er ett paradigms av hopp istället för misströstan, tilltro hellre än förtvivlan, kärlek hellre än rädsla.

Jag kommer denna dag för att meddela att många av er fortfarande har ett antal heliga kor, som faktiskt vibrerar i er aura, vilka jag permanent skulle vilja sända till andra betesmarker långt bort från er värld!

Ut med dessa gamla paradigms, djuriska tankar och tankesätt som har bebott dessa, dina tjänare, O Gud! Rena dem från gamla minnen som har tyngt dem, och som har begränsat deras möjligheter att uppnå nya nivåer av kosmiskt medvetande!

Kära vänner, jag vill klargöra de Uppstigna Mästarnas ståndpunkt gällande andra dispenser som har varit ett sätt att förmedla vår visdom och våra ord. För emellanåt tenderar även våra bästa lärjungar, genom att de ändrar sitt paradigms, att förstöra tidigare referenser i deras eget sinne, eller att kritisera några i andra andliga organisationer som inte har uppfattat saker som de själva har gjort, eller att rättfärdiggöra sin egen ståndpunkt genom ett mänskligt perspektiv vilket fortfarande är subjektivt.

Sålunda vill jag föra till protokollet att tidigare dispenser som givits till olika organisationer och som fortfarande existerar och är aktiva i denna världen, är fortfarande viktiga för oss med deras arbete att bringa många andliga sökare till en högre andlig nivå. Och som ni vet historien om det Vita Brödraskapets arbete, vet att dessa inkluderar dispenser som beviljades av det Kosmiska råden på begäran av vissa Uppstigna och icke Uppstigna Mästare som ni känner, nämligen; Theosophical Society, Saint Germain Foundation (eller I AM Activity), Agni Yoga Society, Bridge to Freedom, Self Realization Fellowship, Omraam Mikhael Aivanhofs lära, som gavs ut i Frankrike och i andra länder, Summit Lighthouse/Church Universal and Triumphant och nu HeartsCenter Rörelsen.

Var och en av dessa dispenser blev påbörjat för att bringa de Uppstigna Mästarnas arbete att förse mänsklighetens yttre medvetande med Brödraskapets inre mysterier, vilka tidigare hållits i hemlighet för dem som uppnått en nivå av inre andlighet och kunskap. Så därför ber vi alla att hedra, respektera och ge full vördnad för den undervisning som är utgiven av dessa gudomligt godkända organisationer och dess budbärare som vi har fått leveranser utförda av, oavsett mänskliga svagheter hos någon av budbärarna.

Var och en av dessa är fortfarande en värdefull utpost för de Uppstigna Mästarnas instruktioner till världen, vilka når en viss publik av ljusbärare som kan acceptera kosmisk sanning genom de speciella ord och meningar som finns i en viss dispens. Låt det bli känt att vi arbetar genom ett flertal andra andliga lärare som inte har etablerat en stor organisation eller stort sällskap. Dessa är stora ljus på jorden, som



vi är beroende av för att hålla balansen av ljus, på många nivåer.

Detta är vår nuvarande ståndpunkt, godkänd av min Guru Sanat Kumara, så att alla ska få veta sanningen och att dessa sanningar kan hjälpa dem att sätta dem fria! Oavsett vad den mänskliga opinionen tycker, så går vi framåt och tänker fortsätta med det, och även om det skulle behövas, bortom de nuvarande namngivna organisationerna. Att ange att någon dispens är det slutliga ordet från oss är dårskap, för hela universum ändras ständigt.

Må den levande sanningen alltid vara med er, när ni strävar efter att se livet som vi gör. Alltid med er för ett nytt paradig i kosmisk vision, JAG ÄR Saint Patrick.